

Muhabbet ederim herDem 'DOST' Meclisinde,
'SABR' yaradılış sermayemiz 'EDEB' yaşamımız,
HerAN 'ŞÜKR' eder 'RIZA' gösterenim,
'İNSAN'lardan ayrılmam 'YANLIŞ'ları düzeltenim,
Herkesi 'HAYR'a yönlendiren 'ÖZ'e ulaştırırım,
'AHYAR' olanların özelliğidir 'SEYR' edenim,
Yeryüzünde durmadan seyahat eder 'GEZEN'im,
Her yerde hazır bulunan bir 'GARİP' ismi 'MURAD'ım.

Ben 'GARİB' bir 'İNS-AN'ım, Senin 'LÜTF'una talibim,
İkram ettin 'HAMD'ınla, Çıktım 'ŞÜKR' turuna,
Kimileri zannetti gezginciyim, Kimileri de zannetti bir Garip
Avare! Dost aradım 'DUA' ile, 'HAYA' ettim 'EDEB' ile,
Sevgi saçtım 'İMAN' ile!! Görünmeyenlerin 'BİLİNEN'iyim,
Görenlerin ise 'BİLİNMEYEN'i!! 'HALK' içinde bir 'AYNA'yım,
Bize bakan 'AN'da görür.!!! Bu sözlerde Hikmet ara,
Ne ararsan kendinde ara!! Nice-nice 'DOST'lar 'GEL'di-
'GEÇ'ti 'MURAD' ile hem 'HAL' oldu, Kimileri yaşlı oldu,
Kimileri yeni doğdu.!!! 'EY' 'DOST' bu sözleri 'SEN'de
'ANLA'rsın ancak 'NASİB'in ile!

Ey günlük dünyevi işlere dalıp da olanlardan bihaber 'DOST'!!!
Bu yaşamda yaptıklarının karşılığı birebir verilerken Daha ne diye boşuna 'DEDİ-KODU' ile ömür çürütürsün. Bilmez misin ki öteki boyutun yaşantısı buradaki şuAN elde ettiklerinden başkası değil.'ÖZ'den gelen gizlilikleri de bu kategoride değerlendirebilir de kendin ile yüzleşebilirsen 'GEN'lerinden geleni, gelecek nesillere taşımazsın. Dosdoğru yolda nesillerin olur.Ata 'GEN'i, çevre faktörü, inanç kopyasından neslini kurtar daha vakit varken. 'DEDİ-KODU'yu, 'KORKU'yu, taklidi, benliği bırak. Özüne kulak ver. O seni doğruya ulaştıracaktır. 'ALLAH'ümme entes selam ve min kes 'SELAM' (Allah'ım sen SELAM'sın ve selamet de sendedir.) Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki; Rabbiniz rahmeti nefesine yazmıştır! Gerçek şu ki; sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip de halini düzeltirse, bilsin ki 'ALLAH' çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Her'AN' oluşmakta olan 'ÖZ'den dışsallığa doğru bir baskı sonucu ortaya çıkan derin bir yüzleşme artarak devam ederken, sizlere bu 'DUA' ilaç gibi gelecektir. İster istemez bir kötü düşünce dahi sistemi bozarken her 'AN'ı yüzleşerek geçirip tövbe ederek hal ve hareketlerini düzeltmek büyük mutluluklara neden olacaktır. Her kim özünde kin, haset, kötü düşünce,

kıskançlık, benlik, hırs ve daha nice nice haslet ile herAN yüzleşmezse sonuçları ağır olacaktır.

Yukarıda ki yazımda da belirttiğim üzere 'GEN'lerden gelenleri ve çevreden aldıklarınızı, hatta daha da önemlisi İNANÇ kopyasını gelecek 'NESİL'lere taşımayın diye 'UYAR'ımızı yapmıştık. Taklitçi anlayıştan uzak ve sadece 'KENDİ'nizdekini açığa çıkartmak için her'AN'ı değerlendirmeyi 'RABB'im nasip etsin.

Eğer 'ÖZ'ünden 'KİN', 'HASET'lik, 'KÖTÜ' düşünceler, 'KISKANÇ'lık, 'BEN'lik, 'EGO'luk, 'HIRS' ile ortaya bir 'KÖTÜ'lük çıkmıyorsa bunuda bir 'DÜŞÜN'!!! Bu halin 'SEN'den mi yoksa 'YARATAN'dan mı diye! Bu soruyu da sorduğunda bunun 'YARATAN' ından olduğunu ve 'SENİ' koruduğunu düşün ve 'HAMD'et!

'ALLAH' herbirimi BİR-BİRine 'DOST' 'AYNA'sı ile yüzleştirmeyi,'HAYR'lı 'EŞ' ile bir 'BEDEN' olabilmeyi, 'HAYR'lı 'EVLAT'lar ile fikirlerini 'OKU'yabilmeyi,'HAYR'lı 'ARKADAŞ'lar ile menfaatsiz 'SEVİL'meyi, çevresindekiler ile 'DAR' veya 'GENİŞ'liğini görebilmeyi,'İYİ'lerle 'ÖZ'ünü, kötülerle 'KÖTÜ'lüklerden korunup korunmadığını, 'SELAM' ile 'SELAM'etini 'ANLA'yabilmeyi nasip etsin."Tebarekte ya zelcelali vel-ikram."

'GARİB'ler Herkesi 'SEV'erler..
Düşmanlıkları Kinleri 'YOK'lardır.
'KİMSE'yi 'HOR' görmezler..
'O'nları Hiçbir Kalıba oturtamassınız.
'AYKIRI'dırlar,'HARBİ'dirler,
'MAHZUN'durlar,'AZINLIK'tırlar.
'DIŞ'ındaki her'ŞEY' den "UZAK"laşarak
"GURBET"i 'SEÇ'erler.
'MADDE' değer ifade etmez 'O'nlar için,
Çünkü 'O'nlar 'GARİB'dirler.

'İNSAN'ların yaşadığı AN'lar itibariyle karşılaştığı her 'KİŞİ'nin bir amaç doğrultusunda hizmet verdiğini 'ANLA'ması çok önemlidir.. Eğer ki karşılaşılan kişilerden bazılarının 'SEN'in yapına ters olan ve sende açığa çıkmamışları 'ZOR'laması gibi bir durumları varsa Seni sıkacak, üzecek, 'SIKINTI'ya uğratacak hallere yönlendiriyorsa işte 'O' 'KİŞİ'leri 'SAKIN' kaçıрма! 'O' kişileri daima yanında tutmaya çalış!!!

'İNSAN'ların dışarıda her ne ise onu görüp 'HAYRAN' kaldım dediği her şeyin sebebi kendinde, 'ÖZ'ünde olanını açığa çıkaramaması sonucu gördüğüne 'HAYRAN' kalmasıdır.

Aşağılık ,İNSAN'larla yakınlaşmaktan kaçın, onlar ki yapmacık ,SEVGİ'lerini gösterip içlerinde ,KÖTÜ'lüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana 'SEVGİ' duyarlar, verici olmaktan geri kalırsan sana 'ZEHİR'lerini akıtırlar.

Onlar ,bu 'DÜNYA' hayatının dış yüzünü bilirler,'AHİRET'ten ise hep 'GAFİL'dirler. Ey bu yazılanlara muhatap olan ismi İNS-AN olan yaratılmış 'KUL'! İsimler tecellisi olarak ilk müşahede makamı !'ALLAH'ın kuluna mevcut ismiyle tecelli etmesidir.'ALLAH'ın kuluna 'VAHİD' ismi ile yaptığı tecellisine mazhar olan bir 'KUL' için kuldaki kulluk ismi kalkar. Onun için Allah ismi sabit kalır. Eğer kişi kendi Benliğinden de geçerse bu geçişten sonra Allah isminde ona tam Beka hali verilir.(Beka Billah) Bu 'SİR'ra Dikkat!!!

Kişi, var olan Allah imiş O'nunla birlikte bir şey yok imiş, cümlesi ile ifade edilen mananın gerçekliğini anlar. Her neye bakarsa o baktığı şeyden önce Allah'ı görür. "Allah'ın Veli kullarına korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar" ifadesi ile de "Allah sizi de yaptığınız işleri de yarattı" manasına vakıf olur.

Biline ki kiři kendisinden başkasının sıfatları ile sıfat alamaz. Ancak bir řeyi kendine has řekli ile bilebilir ve bir 'KIYAS' yoluna giderek anlatılan řeyi 'ÖZ'ünde bir ölçüye vurabilir.

Onlar, ancak 'ZAN'na ve 'NEFİS'lerinin çektiğine tabi olurlar. Halbuki kendilerine gerçek bildirilmiştir. "İnsan için kendi çalışmalarının getirisinden başka bir şey yoktur." Ayeti ile de kiři sadece kendi yaptıklarının kendisini kurtaracağını görür, anlar.

Bizler boyut itibariyle bu dünya sisteminde belli bir amaç doğrultusunda yaratılmışlar olarak belli bir zaman diliminde yaşamamıza devam etmekteyiz. Zaman dilimi bizler için var sadece. Oysa gerçek boyuta geçiş yaptığımızda anlayacağız ki bu boyuttaki zaman diliminin hiçbir değeri yok. Bu boyutta uzun seneler yaşam süremiz meğerse saniyelerle ifade edilirmiş. Sınırsız yaşama geçildiğinde eee bu durumda ne yapacak kiři? Orasına da herkes kendisi karar versin. Biz yazımıza devam edelim.

Bu dünya boyutu sisteminde tabii ki ANA SİSTEMİ okuyanlar zaman içinde çıkmış ve son olarak da Hz. Muhammed bu sistemi en iyi okuyanlardan olmuş, bize gerçek sistemi anlaşılır şekilde anlatmaya çalışmıştır. Buraya kadar her şey normaldir.

Kişi bazında herkes veri tabanına göre anladıkları kadarıyla yaşamlarında adına ibadet denilen çeşitli tapınma yollarına başvurmuşlar, Sanki bir ilah Tanrı varmış da onun gönlünü nasıl hoş ederiz de öteki boyutta bir Cennet'e kapak atarız düşüncesi ile çeşitli tapınmalarına devam etmişler ve devam etmekte. Tabii ki bizler de sistemden okuyabildiklerimizi sizlere anlatarak bir nebze biz de yaratılış amacımıza hizmet etmekteyiz.

Allah her şeyi dilediği zaman, ona sadece 'OL' der ve 'O' da hemen oluverir ile kalem yazdı, mürekkebi bile kurudu. Bu ikiliyi dikkatlice incelememiz gerekir.

Dünya boyut sistemi bir anda yaratılmış olup sonu da belli iken 'ALLAH' sistemi ise sınırsızlık, Sonsuzluk, 'ZAMAN'sızlıktır. Bizler bu boyuta uygun bir görme ve gördüklerimizi çözebilme kapasitesi ile yaratılmışken aramızdan bazıları'Ana-Sistemi' görme ve okuma kapasitesi ile yaratılmışlardır. Doğumu ve ölümü belli olan her şey 'Ana-Sistem'de bir 'AN'da 'OL' emrine muhatap olmuş amaca göre yaratılmış 'KUL'dur. Her ne için yaratılmışsa ona hizmet eder. Ta kendini tanıyana kadar ki, bu hangi yaşlarda başlarsa başlasın 28-30 yıl gibi bir zaman dilimidir.

Diyelim kişi kendini 18 yaşında tanımaya başladı. Özünü sorgulamaya, sistemi anlamaya, neyim, kimim demeye başladı.

46-48 yaşlarına kadar ancak kendini yetiştirebilir, geliştirebilir. Ne kadar erken yaşlarda başlarsa nasibi ölçüsünde Ana Sistem yani öteki boyutla ilgili geçiş dönemine 'O' nispette yakınlaşma olur. Bu konuyla ilgili daha çok yazacaklarım ve anlatacaklarım var. Allah nasip etmiş ola. Allah sizleri her daim özüyle muhatap olan sevgi ile her şeye yaklaşım geçici dünya menfaatlerinden sıyrılıp BİRLİK ŞUURU, anlayışı ile her şeyi güzel gören 'İNS-AN'lardan eylesin...

Ben "GARİB" bir "İNS-AN"ım,
Kendim Söyler Kendim Dinlerim.!.
Kalemim yok amma kitab yazarım,
yine yazdığım bu kitabı Kendim 'OKU'rum.!.
Kah Girerim 'BEYN'lere Açarım,
Kah girerim 'GÖNÜL'lere yakarım.!.
Bize 'BAK'an 'AN'da 'GÖR'ür,
'KONUŞ'a-mayan diller çözülür.!.
Ortaya neler neler dökülür, bazıları Pişman olur Üzülür,
bazıları Rahatlar Ref-Ref ile huzura kavuşur,
Ey DOST suçlu arama kimsede.!. ne ararsan kendinde ara.!.
'DOST' arar isen 'DUA'larda ara, Haya ile Edep ile,

'SEVGİ' saç İMAN ile, Seven Sevdiğiyle Beraberdir!.

Dünya malına tamah etme, Rızkı veren ,ALLAH' de

'KUL'a minnet etme,

Sanma yazdıklarımız 'NEFS' den dile dökülendir!.

Bu dile dökülenler'LÜTFu-HAKK' dandır sakın 'GAFİL' olma!.

"SELAM" güzel düşünen güzel İNSANLARA!

Bizim uyarımız sadece AHİRETE yönelik 'UYARI'dır.Açacak olursak:

'ALLAH'ın Halife olarak yarattığı 'İNSAN'dan istediği 'KUL'luk, sadece TAKVA sıfatlarına sahip olmalarıdır ki bu Allah'ın Ahlakı ile ahlaklanma yani TAKVA yaşamı ile olur.Nefsin kötü sıfatları olan EGO, ŞİRK, KİBİR, YALANCILIK, CİMRİLİK, ÖFKE, ALAYCILIK, KISKANÇLIK, 'DÜNYA' zevkleri ve dünya ile sınırlı bir yaşam ile AHİRET hayatından uzak yaşamdan tamamıyla kurtulmakla gerçekleşir!

Bize dönüşlerde hala nasıl 'TAKVA' sahibi olunabilir, bu doğuştan mı verilir, sonradan mı elde edilir gibi sorular geliyor. Yaratılanları sevmek 'TAKVA' sahiplerinin bir özelliğidir. 'İMAN' edenler öyle kimselerdir ki, 'İMANSIZ' olanlar onları sevmedikleri halde 'İMAN' edenler onları severler.

Yüzlerinizi Doğu ve Batı tarafına çevirmeniz hakiki 'İMAN'ı yansıtan bir (işin hakikatini yaşama biçimi) değildir. Asıl 'İMAN', bir kişinin Allah'a, Ahirete, Meleklerle, Kitaba ve Peygamberlere iman etmesi, sevdiği maldan, akrabalara, yetimlere, miskinlere (çalışamaz durumda olan ihtiyarlara), yolda kalmış yolculara (yuvasından, vatanından ayrı düşmüş), yardım isteyen (muhtaç) köle ve (kurtulmaları için) esirlere vermesi ve Namazı kılması, Zekât vermesidir. Söz verdiğinde sözünde duran, sıkıntı, hastalık ve şiddete maruz kaldığında buna dayanandır. İşte bunlar SADIKLAR ve KORUNANLARDIR.

'ALLAH'tan korkanlar kendilerine 'ŞEYTAN'dan bir vesvese geldiği zaman, durup düşünürler ve derhal gerçeği görmeye başlarlar. Şeytanların kardeşleri ise onları DUYGUSALLIĞA, AZGINLIĞA sürüklerler. Sonra da yakalarını hiç bırakmazlar. Burasını çok iyi anlarsanız DUYGUSALLIĞI bırakıp her AN her şeyi "DÜŞÜNEREK GERÇEĞİ" aramaya yönelirsiniz. İçinizden her kim bilgisizlikle bir kötülük işler de, ardından TÖVBE edip halini düzeltirse, hiç kuşkusuz Allah çok affedici, çok merhametlidir. Rabbinden sana ne vahye diliyorsa ona uy. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Kulları içinde ancak ilim sahipleri, Allah'tan gereğince korkar.

Yukarıda yazdığım gibi EGO, ŞİRK, KİBİR, YALANCILIK, CİMRİLİK, ÖFKE, ALAYCILIK, KISKANÇLIK ve DÜNYA ile

sınırlı bir yaşam şeklinden kurtulmadıkça AHİRET yaşamında MUTLULUĞU yakalamanızın mümkün olmadığı gerçeğidir. Mutluluk bu dünya zevkleri ile elde edilen bir şey değildir. Sakın Dünya Hayatı sizleri kandırmasın. Bizlerin MUTLULUK kavramından bahsimiz BEN, EGO dediğin kısaca NEFS'lerinden, BEDEN'inden BEYİNSEL olarak kurtulman sonucu RUH'unun SERBEST kalması ile oluşan SEYR halinin oluşmasının adıdır. Gerçek mutluluk budur ve tüm teklifler bunu ortaya çıkartman için sunulmuş tekliflerdir.

Şimdiye kadar 'ANLA'dıklarınızı,'DİN' adına yaptıklarınızı, ibadet şekillerinizi, ne için ibadet ettiğinizi, kimleri memnun etmek için çalıştığınızı, kısaca mutluluğun sizlerdeki karşılığını iyi düşünün ve bu yazdıklarımın tamamen farklı olduğunu gördüyseniz yaşam şeklinizi değiştirin.

Şimdi ise 'MUTLULUĞUN' her insana verilmiş ve sadece yine nasıl kullanılarak sürekli hale gelmesi ile ilgili yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Yüzyıllardır insanlar bitkilerden, tohumlardan, kargı kamışlarından tütsüler yapıp değişik iksirler kullanmışlar ve halen de bilinçli bilinçsiz kullanmaktadırlar.

Çokça herkes tarafından bilinip kullanılan ÜZERLİK TOHUMU eğer değerlendirilirse Rüya Âlemi gibi bir âleme geçişi sağladığı, karanlıkların aydınlandığı bir âleme, değişik boyuta geçiş olduğu,

yine Amazonlarda yetişen Ayahuasca çayını kullananların ölüp tekrar dirildikleri dillendiriliyor. Kargı kamış yani Ney yapımında kullanılan bitki kamış ve hatta Akasya ile Beynin sisteminde beden dışı deneyimler elde edinilebiliyor. Bu iksirlerin direkt muhatap olduğu bölge ise Beynin iki yuvarlak lobu arasında, Beynin orta yerinde yer alan ve küçük çam kozalağına benzer Epifiz Bezidir. İnsanlarda Epifiz Bezinin Doğum ve Ölüm anında inanılmaz derecede yüksek bir aktivasyondan bahsedilmekte ve Doğum-Ölüm anlarında 'Epifiz Bezi', 'DMT' (Dimetiltriptamin) yüksek miktarda üretilmektedir. İnsan vücudunda doğuştan var olan bu molekül DMT, doğum-ölüm ve 'RÜYA' 'AN'larında salgılanır.

Bizler buraya kadarki kısmını sizlere bilgi babında dillendirip, daha sonraki yazılarda detaylarına ineceğiz. Bu konu birkaç kelime ile anlatılacak kadar değildir. Sizlere doğuştan verilmiş DMT Hormonunun salgılanışı ne kadar yüksekse ruhsal âlemlerle bağ 'O' kadar güçleniyor. Bunun anlamı da gece yapılan ibadetler, dualar, zikirler, muhabbetler, "DMT" hormonunun salgılanmasının artmasına neden oluyor ki bunun sonucu kişi her an mutluluğu yaşayabiliyor. Fakat bu yapılması gerekenlerin yapılması sonucu kişiler tabii ki arayışlarını dışarıda arayıp, içsel olarak elde edeceğini otta, bitkide, keyif verici şeylerde kısa da olsa mutluluğu yakalamayı düşünmüşlerdir. Oysa çözüm bellidir

ve uyarıcılardan gelen teklifleri değerlendirmekle her an mutluluk yaşanılır.Daha yazacak, söyleyecek, dillendirecek herAN 'MUTLU' olunması için gerekli olanlardan bahsedilecek bilgiler AN-be AN sizlere sunulacaktır Nasipleriniz ölçüsünde.

Dediler ki Sen hep böyle 'GÜLER'misin,

Dedim ki Ben Herkesi 'SEVER'im,

Tavsiyem Sizde herkesi 'SEV'in.! Peki devamlı Güldüğüne

Göre,'YAŞAM'ında herAN'MUTLU'musun.?

ya'HU'tabii ki 'MUTLU'yum. Kimseden bir beklentim yok,

Kimse içinde 'YAŞAMIYOR'um!. Her'AN'ı Doya Doya

'KENDİ'm için yaşıyorum.. 'SEVGİ'm karşılıksız 'DUAM'

sonsuz, 'DUA' ederken önce 'İNAN'ıyorum, HerAN 'SEYR'

'HAL'in deyim,'ALEM'i 'DOLAŞ'ıyorum..

Dostlar!..Kuvvetli fırtınalara herAN hazırlıklı olun!

'BEYİN' vücudumuzun en fazla enerji harcayan bölümüdür..

Beyindeki 'AMİGDALA' bölümü duygusal tepkilerimizden ve

'KORKU'larımızdan sorumludur.. Kişideki 'ENDİŞE', 'KAYGI', 'HUZURSUZLUK' ve 'STRES'li bir yaşam şekli 'AMİGDALA'sındaki hacimlerinin genişlemesine ve hacmi genişleyen 'AMİGDALA'nın beynin 'DUYGUSAL ALGI', 'DİKKAT' ve 'DUYGUSAL DÜZENLEME' ile ilgili diğer kısımlarıyla daha fazla bağlantı kurarak 'O' bölümlerin 'AMİGDALA' tarafından baskıya uğramasına sebep olur. Ancak 'AMİGDALA'nın sadece normal hacminden daha geniş olmasıyla normale göre daha küçük olması da 'STRES' bozukluğu gibi durumlarla ilişkilidir. Bizim yapmamız gereken 'STRES', 'KORKU' ve 'KAYGI'lardan uzak durmaktır.. Hele ki yoğun olarak Öğrenme, Toplumsal Baskı, Salgın gibi süreçlerde bu enerji kullanımı yıkım ve yapım süreçleriyle daha da artar. Eğer olumlu ya da olumsuz fark etmez, 'DUYGU'larımızı azaltabilirsek! ancak 'DUYGU ÖTESİ' dediğimiz farklı bir hissetme sürecine geçebiliriz.. Yani sizlerin anlayabileceğiniz şekli ile yazarsam düşüncelerinizdeki yoğunlaşmayı Duygu ötesine taşımanız ivedilikle gerekiyor ki ancak 'O' zaman sizlerdeki enerji açığa çıkabilsin..

Tabi sizlerin bunu nasıl becereceğim dediğinizi duyar gibiyim.. İlk önce yapılması gereken şey!. faydasız düşüncelerle, iç ve dış çatışmalarla boşa harcanan enerjinin kısılmasına!! Olumlu ya da Olumsuz 'DUYGU'ların

azaltılması sonucunda içinde birikecek enerjinin kullanılması ile 'MELEKİ KUVVE'in(kişideki MELEKİ gücün) ortaya çıkmasını sağlamaktır.. Bu 'MELEKİ KUVVE' sizlerin herşeyde başarılı olabilmeyi, sizlerdeki 'BİR'lik 'ŞUUR'unun gelişmesini, 'KONSANTRASYON'un uzun, 'HAFIZA'nızın gelişmesini, sizlerdeki 'ŞİFA' yeteneğinin artmasıyla immun sisteminin güçlenmesini, yüksek yaratıcılığın gelişmesini, keskin algılamayı ve en önemlisi de sizlerde içsel 'ÖZ' olarak derin kabullenme ve teslimiyeti sağlayacaktır..

Bunları beceremeyen 'Talihsiz Kişilerdir' ki bunlar dışsal olarak başkalarını taklit ederek ve hatta başkalarının hatalarıyla aradan oraya koşarak bir hayat tarzında yaşamlarını sürdüreceklerdir.Allah 'ANLA'mayı dilemiş ve sizlere kolaylaştırılmış 'OL'anlardan, 'BOŞ' şeylerle vakit harcamayan, Duygu Ötesine geçebilmeyi kendisine şiar edinmiş, TAKLİTÇİ değil, KENDİ çalışmasının sonucunu YAŞAMAYI BİL'enlerden eylesin.'RABB'im, kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim, 'HAYR'la sonuçlandır.

Andolsun ki, eğer insana tarafımızdan bir 'RAHMED' 'TAD'tırıldıktan sonra onu ondan çekip alsak, muhakkak ki 'O' 'ALLAH'tan gelen tüm gerçekleri 'İNKAR' edip çok umutsuzluğa düşüp çok 'NANKÖR' olur..

Oysa 'ANA''SİSTEM'inde 'TEK' sistem olan,
'MUHAMMED''i sistemine neden geçmezsin?

Bu sırra vakıf olmak için illa,Bir Garip Murad'ımı beklersin?.

Eğer bekliyorsan 'DOST MURAD' tavsiyesini,
Kendi özüne neden 'DÖN'mezsin?.

'GEN'lerinizin nereye dayandığını bilmemekle beraber 'TÜRK' ırkı olarak kabulümüzden yola çıkarsak bu gün inancımız olan İslamiyet'in 'TÜRK'lerin eski inancı olan TENGRİ (Gök Tanrısı) ile zamanımızda 'UPDATE' edilmiş bir yaşam şekli olduğunu fark ederiz. Eğer edemiyorsak zaten inancımızın hakiki anlamını hiçbir zaman da anlayamayacağız manası ortaya çıkar. Hz. İbrahim ile birlikte Tek olan Allah inancı Bilinci ortaya çıkmış, kişinin aklını kullanarak Allah'ı bulmasının ilk örneği Hz. İbrahim olmuştur. Bunun için de O'na Allah tarafından HALİL ismi verilmiştir. Günümüzde aklını kullananların ancak gerçek Allah'ı bulabilecekleri gerçeği ortaya çıkmıştır. Burası çok önemlidir! Derin düşünce ve tefekkür ile Aklınızla Allah'ı bulabilmek ancak Hz. İbrahim fıtratı üzere gerçekleşebilir. Çok tanrılı veya Gök tanrılı dinlerin günümüzde devam ettiği apaçık görülmektedir. Sizler kendilerinizin yaşam şeklindeki Taptıklarınızın ve 'TENGRİ' Dininden günümüze ulaşan Örf-Adetlerinizin listesini bir çıkartın. Bir de gerçek İslamiyet'in ne olduğunu, ne olmadığını araştırın. Yaşam şeklindeki yanlışlıkları bırakmakla aynı Hz.

İbrahim'in yaptığı gibi önceki inandıklarınızı teker teker terk ederek gerçek Allah'ı bulabilir ve inancınızı yaşayabilirsiniz. Bu konular daha derinlemesine devam eder. Burada ancak bu kadarlık bir yazı ile sadece ön bilgi babında sizlerde açılım yapması açısından UYARI mahiyetinde bu yazıyı yazdık..

'İNSAN'ın yaratılışında değişmez 'ÖZ' olarak doğal inanma yeteneği (fitrat) bulunmaktadır. Bu doğal inanma yeteneği çocukluktan konuşma çağına kadar 'SAF' haliyle devam eder. Çocuk içinde yetiştiği toplumun dilini öğrenmeye ve kullanmaya başladığı 'AN'dan itibaren çevresel faktörlere göre şekil alarak belli bir 'DİN'i kimlik haline gelir. Eğer kendi yönünde sağlıklı bir gelişme gösterme imkânı bulursa Allah'a inanç ve bağlılıkla sonlanır ve kişinin bilincine ve karakterine göre ruhsal hayatını ve davranışlarını düzenleyici güçlü bir içsel 'HAL' haline gelir. Aksi durumda kişi ya kendi doğal dürtülerine ya da toplumsal arzulara ve ideolojilere 'TAPINMA'ya yönelir. Artık kişinin bağlı olduğu dini mezhep, grup ve cemaatler önemlidir. Çünkü 'DİN'i kimlik oluşumunda dini gruplar belirleyicidir. Din insanın 'İNANÇ' yönüyle değil, her yönüyle kısaca kişiliğinin bütünü ile alakalıdır. İnsanın ruhsal yaşantıları ve davranışları içerisinde din ile ilgili olmayan hiçbir alan yoktur. Bunun içindir ki öncelikle Hz. İbrahim'i iyi anlayıp onun fitratı üzere yaşanılması gerekliliğini 'ANLA'maya çalışmak gerekir..Çünkü O

henüz ergenlik döneminde iken, kendi toplumunun tapındığı gök cisimleri üzerine düşünerek sonunda Allah'ın varlığını AKIL ile bulabilmişti.

RNA yoluyla atalardan ulaşılmış genetik bilgilerle anne karnında geçen 9 ay ve 0-3 yaş arası yaşananlar ileriki yaşta kendini net gösterir. Okuma-yazma, felsefe yapma, para kazanma-saklama, öğrenme, hatırlama, düşünme şekli ile gelişimini daima devam ettirir.Çocukluktaki bağırsak problemi (sindirim bozukluğu, asit, reflü, kabızlık vs.) ise o kişi ileride korkak, depresif, stresli ruh halinde bir yaşam sürmesine neden olur. Stres ile bağırsak fonksiyonları arasında ve sinir sistemi ile mide bağırsak fonksiyonları arasında yakından ilişki vardır. Streste bazı moleküller bağırsak yüzeyindeki salgısını artırarak bağırsaktaki bakterilerin hareketlerini değiştirip ruh sağlığı bozuklukları oluşmasına sebebiyet verir.Kısaca anlayacağınız bağırsaklardaki mikroplar kişinin zihinsel belirtilerine ya da dengesizliğine sebebiyet verir.

Bir kişi kendisinin durumunu nasıl anlar? Bu soru devamlı sorulur. Size basit bir cevap vereyim. Anne karnındaki zamanda anne ne durumdaydı? Sosyolojik, psikolojik ve de nörolojik hali. Araştır, ondan sonra ilk 3 yaş içindeki yaşamını incele. Şu an ki durumun ortaya çıkar. 'ANLA' yana!

Gayb'ın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve Denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz'da olmasın.

'DOST'ar 'SÜRÜ PSİKOLOJİ'si (Bandwagon Effect) nedir? Araştırın!.Toplumun %95 gibi olan kesiminden misiniz? Yoksa %5'lik olan kendi hür düşüncesiyle yaşayanlardan mı?Sürü psikolojisi (Bandwagon Effect) en çok hangi alanda kişiyi etki altına alır.(Müzik,Moda,İnanç) Günümüzde sosyal medya? Öncelikle bunlar içinde sizlerin etkilendiği alanı bulun! Çocuklarınıza bakın. Onlar hangi alanda etki altındalar? Kurtulmanın yöntemi var mı? 'DÜŞÜN'en 'BEYN'lere jimnastik olsun.

'DÜŞÜN'en 'BEYN'lerde 'KELİME'ler gelişir, artar ve kişi hangi şeyle uğraşıyorsa onunla ilgili 'BİLGİ'sinde kat ve kat artış olur. Normal sıradan günlük hayatta yaşam süren 'SÜRÜ' halinde yaşayanlarda kelime sayısı en fazla 600 kelimedir ki bu üst seviyedir. Çoğunluğu 200 kelime ile bir 'ÖMÜR' tüketir de yaşadığını 'ZAN'eder 'GARİB'im. Oysa 'DÜŞÜN'en 'BEYN'ler

de bu durum en az 2000 kelime ile başlar ve artık öğrendiği bölüme göre bu 20 binlere kadar ve hatta 200 binlere kadar çıkar. Bu durumda tabii ki 'SÜRÜ' halinde yaşayanın kelime hazinesi az olduğundan, 'DÜŞÜN'en 'BEYN'in en az 2000 ve üstü olan 'KELİME'lerini anlayamaz. Bu durumda 'DÜŞÜN'en 'BEYN'ler 'ANLA-Ş-I-LA-MAZ'lar..!.. 'ANLA-ŞI-LAMI-YA-CAK'lardır da...Tabii ki tercih 'SİZ'lerin!

Ey 'DOST' Duy sesimi!.

Tüm 'İNSAN'lar, seni kendi 'MENFAAT'i için ister. Bu 'İNSAN'lar 'BABA'n, 'ANNE'n, 'EŞ'in, 'ÇOCUK'ların, 'KARDEŞ'lerin, 'HISIM-AKRABA'n, 'ARKADAŞ'ın hatta en yakın 'DOST'un olsun değişmez. Oysa 'ALLAH' 'SEN'i, 'SEN'in 'MENFAAT'in için 'İSTER'!.Bir 'ANLA'yabilsek!. Bu düşünce ile herAN hareket edip 'İNSAN' düşüncesinden 'ALLAH' düşüncesi gibi düşünebilsek!.Sadece seni senin menfaatini isteyen şekilde bir yaşam şekline geçsek!

Ne dersiniz!

Bu 'AN'dan sonra hep bu 'DÜŞÜNCE' ile 'YAŞAM'aya 'BAŞLA'sak!.

'DENEME'ye 'BAŞLA'yalım mı? Denemeye dahi teşebbüs edenlere, niyetlerine girenlere, farkı fark edenlere 'RABB'im kolaylaştırın.

Bu yazdıklarım iyi anlaşılırsa belki bu AN'dan sonraki AN'larda her birim, 'BİLGİ' tabanını değiştirmeye yönelik bir çaba içine belki girebilir. Bizim de 'ÇABA'mız bu 'YÖN'dedir. Sizler için yine sizin için. Biliyoruz ki herkesin 'KENDİ'ne göre bir 'DOĞRU'su vardır ve bu 'DOĞRU' yine kendinizdeki 'BİLGİ' tabanına göre olduğudur. Doğrudur ve biz kimsenin 'DOĞRU'suna 'YANLIŞ'ına karışamayız-karışmıyoruzda. Yine biz biliyoruz ki 'BİLGİ' tabanı değiştikçe kişinin kendindeki doğrusu da değişir. Bu durumda herkes kendi doğrusuna göre 'YAPTIKLARI'nın sonucunu yaşayacağı için artık seçimler kendinize kalmış. 'YARADAN'da 'SEN'de, 'YAŞATAN'da 'UNUTMA'!.

Aktif bir 'BEYN' sürekli yeni düşüncelere 'AÇIK'tır.'BEN'liğin getirisi ise 'HAYAL'lerdir.

'TEDBİR' Aldım 'TAKDİR'den dir Diye!.

'SEYR'eyledim 'TAKDİR'imi,

'İMAN' ettim 'KADER'ime,

'BAĞIŞ'ım bir 'SÖZ'dür,
'AZAB'ım bir 'SÖZ'!.
'BEN DİLEDİĞİMİ YAPARIM'!.
Diyene.! HU!

'DOST'lar! Sizlere 'BAL TEKNE'mizden 'SIZAN'lardan
'TAD'ımlık sunum yapmak istiyorum. 'TAD'anlara 'ŞİFA' olsun.

'SİZ'lere zaman zaman 'KENDİ'inizi 'TANI'manız
gerekliliğini ve kendinizi tanımaya başlamaya ne zaman
'BAŞLA'rsanız 'O' durumun önemli olduğunu, 28-30 sene
sürecek bir zaman diliminde ancak 'KENDİ'nizi
'TANI'yabileceğinizi yazarak anlatmaya çalışıyoruz. Herkes
kendine bir 'SOR'sun ne zaman kendini tanımaya başladı??
'SOR'gulamaya başladı?? 'İNANÇ'ları aktifleşmeye başladı ve
kendini bu 'İNANÇ' içinde buldu. Burası çok önemli, çünkü bu
'BAŞLANGIÇ YAŞI'na (İnanç Astrolojisine)göre artık kendini
tanıyıp 'SİSTEM'ini, 'KADER'ini bu doğrultuda değiştirmeye
başlamış oluyorsunuz. Fark edemeseniz de.

Çoğunluk artık 'ASTROLOJİK' haritalarınızı internetten
veya değişik programlardan çıkartabiliyorsunuz. Yine herkes

'YÜKSELEN BURC'un ne demek olduğunu biliyor. 1.ev yükselen burcunuzdur.

'SİZ'ler eğer 'SİSTEM'inizin 'BAŞLANGIC'ını 1. evden başlayıp astrolojik haritalarınızda size verildiği şekilde bir yaşam yaşayıp da boyut değiştirene kadar bu şekilde devam ederseniz 'CEHENNEM' tabir edilen 'ATEŞ'ten 'KENDİ'nizi kurtaramassınız..Farzedelim ki elinizde bir doğum haritanız var.! ondan istifade ederek yine aynı Astrolojik haritanın içinden 'KADER'inizi 'DEĞİŞTİR'erek 'YAŞAM'ınızı 'CENNET' tabiri ile 'MUTLU'luğa 'NASIL'?? çevirebileceğinizi anlatmaya başlayalım kısa ve öz...

'BİZ' yetiştirici olarak 'SATÜRN'ü baz alıyoruz nedeni ise 'KİŞİ'nin 'KARİYER'ini, tüm 'UĞRAŞ'larını, 'MESLEK' yaşamını, 'POLİTİK' yaşamını, niteliklerini, yaşamda 'İNİŞ' ve 'ÇIKIŞ'larını, 'İNANÇ'larını ve 'MADDE'ye olan 'TUTUKU' larını etkilediği yetiştirdiği için...

Diyelim bir kişi 12-14 yaşlarında (Çoğunluk 18 yaşlarında) 'HORMON'larının da değişmeye başlaması ile 'KENDİ'ni, 'SİSTEM'ini, 'KADER'ini, 'HERŞEYİ'ni 'SORGU'lamaya başladı ve hatta 'İNANÇ' sarmalına kendini kaptırdı..

Siz haritanızı alın elinize ve kendinizin değişime uğradığı zamanı bu şekilde kabul ediyorsanız 1. Evinizden itibaren her bir

evi 2,5 sene olacak şekilde ilerleyin. Ta ki 12-14 yaşınıza(veya hangi yaşta size İnanç geldi ise) hangi ev denk geliyorsa orada durun..

Genelde(12-14 yaşınızda inanç geldi diye kabul ediyorsanız) 5. ev(12,5 seneki evin) başlangıcı sizlerin 1. evi olacaktır. Yaşam artık oradan başlar sizler için. Diyelim ki:

TOPRAK Grubundan bir gruba denk geldiniz. 'İNANÇ'ınız hep 'DÜNYA'lık üzeri gelişecektir. 'İNANÇ'lı fakat öncelik hep bu 'DÜNYA'!!.. olacaktır..

ATEŞ Grubuna denk gelirse 'BEN' eksenli bir 'İNANÇ' gelişecek, 'İYİLİK'sever ama sadece 'BEN'liği için 'EGO'su için olan bir inanç..

HAVA Grubuna denk gelince 'İNANÇ'ları, yaşamı hep 'ÇEVRE', 'BAŞKALARI' için ve çok önemli de 'KENDİNİ KABUL' ettirmek için olacaktır..

SU Grubuna denk düşenlerde ise 'DUYGU'ları ile hareket ederek kâh 'ACI'ma duygusu kâh 'HİS'leri derken böyle bir 'İNANÇ' ile 'KENDİ DÜNYASI'nda yaşayan bir kişilik olacaktır..

Misal olarak kişinin doğum haritasında 1. evi (yani yükselen Burcu) 'TERAZİ' burcu iken ilerletilmiş haritada 1.evi 'OĞLAK' Burcu ve dolayısıyla yükselen Burcu OĞLAK' Burcu olmuş olur

'BİZ'im size 'ANLA'tmaya çalıştığımız!.ve adınada 'İNANÇ ASTROLOJİ'si koyduğumuz 'KADER OKU'ma 'SİSTEM'ine göre..

Bu İnanç Astrolojisine göre sistemi 'OKU'maya 'BAŞ'layıncada kişi Doğduğu 'AN'da yükseleni 'TERAZİ BURCU' 1. ev olduğundan 'YARDIM'sever, herkesin 'İYİ'liğini düşünen 'ÇEVRE'ci, kimseyi 'KIRMAK' istemeyen bir yapıda iken ilerletilmiş 'İnanç Astroloji'si 'SİSTEM'ine göre 1.Ev 'OĞLAK BURCU' olacağından 'KİŞİ' artık 'YARDIM' severliğini, 'İNANÇ'ını 'DİN'i KİSVE altında uygulama yoluna geçecek kısaca 'DİN'i 'İMAN'ı para pul ve 'DÜNYA'lık olacaktır...!..ama bu durumu kimse bilip göremeyeceği için 'GİZ'li kalacaktır bu yaptıkları.

Bu konuya devam edeceğim zaman zaman inşaALLAH.. Tadımlık dedik ya!

'KENDİ'nize 'GÜN'lük 'YAŞAM' içinde 'SOR'un 'BAK'alım 'AŞAĞI'dakilerden en çok hangisini 'KULLAN'ıyorsunuz:

Bu böyle.!	O öyle.!	Şu şöyle.!
Bu böyle mi.?	O öyle mi.?	Şu şöyle mi.?
Bu böyledir.!	O öyledir.!	Şu böyledir.!
Bu Böyledir mi.?	O öyledir mi.?	Şu şöyle dir mi.?
Bu böyleymiş.	O öyleymiş.	Şu şöyleymiş.

Eğer şu ANki yaşam içinde 'SORGU MELEK'leri işlevini yapıp da 'SİZ'e 'SOR'duklarında, 'SİZ'lerin Cevabı yukarıdakilerden 'HANGİ'sine uyuyorda 'NET Cevaplar sizlerden çıkıyor.?

Eğer çıkmıyorsa 'DOST'um.!, bu 'AN'dan sonra artık bırakın birilerinden 'MEDET'ummayı 'İÇSEL'liğinize dönün, İç sesinizi dinleyin. Eğer soru soran iseniz 'AZAB'ınız bitmeyecektir.

Eğer 'BAŞKA'larının 'SÖZ'leriyle 'YAŞAM'ınıza devam ediyorsanız, yine sonuç aynıdır.!

Eskilerden 'NAKL'edilen ile 'VAKİT' geçiriyorsanız vah, vah, vah.!

Eğer 'BİR'ileri 'SİZ'e söylüyor Siz 'TASDİK' ediyorsanız;

Eğer görmeden gördüğüne inanmışsanız,vs,vs.. Şu an 'KABİR'desiniz de farkında değilsiniz!

Son yazımda 'İNANÇ ASTROLOJİ'si olarak ismini koyduğum 'SİSTEM'le 'KENDİ'nizi 'TANI'yabilmenize ışık tutmak için yazılarıma devam etmek istiyorum..Bu sistemi 'ANLA'yabilmek için tabii ki 'ALGILAMA'sı kuvvetli bir 'BEYN'in 'OL'masında gerekiyor..Bu sebebledir ki 'BEYN'in bazı özelliklerinin 'BİL'inmesinde de fayda vardır.. Neleri yapıp neleri yapmamakla

'BEYN'imizin çalışma sistemini değiştirebildiğimizi nasip ölçüsünde anlatmaya başlayalım..

İlk önce 'GRİ' maddeden bahsetmek istiyorum..Nedeni ise Gri Maddenin 'HIPOKAMPÜS'te bulunan 'HAFIZA', 'DUYGU'lar, 'KARAR VERME', 'BEŞ DUYU' ve 'KENDİ'ni 'KONTROL' edebilmeyi sağlayan duygusal algılara hitap ettiğini ve bu Gri maddenin beyinde 'BİLGİ İŞLEME' konusunda 'GÖREVLİ' olduğunu, bu maddeden üretilen tüm 'SİNYAL'lerin diğer alanlara gönderildiğini iyi 'KAVRA'yalım. Çünkü bu maddenin azalmasının sebepleri başında çeşitli frekanslara (Cep telefonları, televizyon, müzik vs.) maruz kalma yatıyor ki azalması sonucunda HAFIZA' eksikliği, 'ALGILAMA' sorunları, 'HAREKET' kısıtlılığı ve 'BİZ'im için 'ÖNEMLİ' olan 'KİŞİ'yi 'KORKAK'lığa götürdüğü, 'BECERİKSİZ'leştirip kendini 'İTİBARSIZ'laştırmaya sürüklediği 'GERÇEĞİ'dir.

İkinci anlamamız gereken 'BEYN'in tam merkezinde bulunan 'EPİFİZ BEZİ'dir..3.Göz diye tabir ettiğimiz kısaca normal 'GÖR'ebileceklerimizin 'ÖTESİ'nde kilerini 'ALGILA'yabilmemizi sağlayan ve sanki bir Radyo alıcısı gibi belli bir prosesle aktifleşerek dalga boylarındaki manaları değerlendiren bir ALICI ve sayısız yeni yeni manaları oluşturan bir CİHAZ gibidir..Bir 'ENERJİ' girdabıdır ve 'BEYN'in Radyo alıcısı gibi belirli bir süreç (proses) ile aktive olacak şekilde 'GAMA

DALGASI'ni oluşturarak 'DÜŞÜNCE', 'DUYGU', 'BEYN'deki ilgili alanı ve zaman sürecine göre farklı özellikler barındırarak çalışır..Kişilerde 'Epifiz Bezi' yaklaşık 1-2 yaşına kadar büyür. Daha sonra 'STABİL' kalır. Ağırlığı 'ERGEN'likten itibaren yavaş yavaş artar. Temel biyolojik görevlerinden biri 'MELATONİN' salgılamaktır. 'ÇOCUK'larda bol miktarda bulunan 'MELATONİN'in ergenlikle birlikte üretimi 'AZALIR' !.

GAMA DALGASI(40-70 Hz) Çok özellikli bir dalgadır ve bu dalgalar sizin en iyi hallerinizde 'KENDİ'nizin kim olduğunuzla ilgili bir 'İÇ'e yönelişin en yoğun olduğu durumlarda 'KENDİ'nizi tamamen 'MUTLU' hissettiğinizde ya da 'KONSANTRASYON'lu bir 'DUA' ile 'MUHABBET'le bütünleşip 'DÜŞÜN'düğünüzde, 'Gama dalgaları'nın üretimini yaratıyorsunuz demektir.. Şimdi buraya Lütfen dikkat edin!..Gama dalgası hedeflenen düşünceye net odaklanma-konsantrasyon ve dikkatin sağlandığı, beyin dalgasının 40 hz.e çıkarıldığı yoğun bir dalga ile düşüncenin içeriğine bağlı olarak 'BEYN'in farklı alanlarını 'AKTİF'ler ve buna bağlı olarak farklı özellikler belirtiler görülür..

Gama dalgalarının oluşturduğu tüm bilgiler, ürettiği 'RUH'a yani holografik Dalga bedene yüklenmektedir.. 'DÜNYA' boyutunda yaptığınız bu çalışmalarla aslında Gama dalgasını en az 40 hz.den başlayıp daha yükseklere çıkartarak 'RUH'a yükleme yapmış

oluyorsunuz ki eğer bu düşünce Bir 'AŞK TUTULMASI' ise ve sürekli devam eden düşünce aktifleşiyorsa, Aşk düşüncesi ve aşk bağımlılığı ortaya çıkar ve artık kişinin 'BEYN'indeki ilk tetikleyici Gama dalgasından daha kuvvetli olmayan hiçbir düşünce dalgası, 'AŞIK'a mutluluk vermez. Diğer bütün duygular onun yanında yavan kalır. Neden buraya dikkat edin dedik şimdi cevabı geliyor!.Eğer kişi 'ALLAH'a yönelirse, 'ALLAH AŞK'ından başka hiçbir şey tatmin etmez. 'BEYN'in yukarıda saydığımız alanlarında, 40 herz ve üstü bir yoğunluk oluşursa, 'SEZGİ'sel düşüncede ortaya çıkar ki bu 'AN'larda 'İLHAM' açığa çıkar..Aynı zamanda 'RUH MOLEKÜLÜ' diye bilinen Dimetiltriptamin (DMT) de 'AÇIĞA' çıkarak 'ZAMAN'lar içinde harekete geçer kendinizi 'DAR'lıktan kurtarıp 'HÜR' olursunuz. Bu bilinç farkındalığı ve konsantrasyon gücünüzü arttırmak için, içinize (ÖZ) yönelik 'GECE İBADET'ler yapabilir, 'ZİKİR'ler çekebilir 'DUA'lar edebilir, 'MUHABBET'ler ile yoğrulmuş bir programla 'MUTLU'luğun 'DIŞ'sal değil 'İÇ'sel olduğunu net olarak 'ANLA'rsınız.

Gelelim üçüncü anlamanız gereken!.'KENDİ'nizi 'TANI'madaki 'SİZ'lere sunduğum ve ismini İNANÇ ASTROLOJİ koyduğum sistem ile hangi yaşınızda sizlere ulaşan 'HİDAYET NUR'larının!. Normal doğum horoskopunuzda sizlere anlattığım gibi ilerletilerek ortaya çıkarılan haritayı

okuyabilerek 'KENDİ'nizi 'TANI'yabilmenizdir..Hiçbiriniz İnanç astrolojisini nasıl okuyacağınızı Tabii ki bilmiyorsunuz. Sabırla Biz sizlere anlatacağız. Sizlerde sabırla öğrenmeye çalışacaksınız nasip ölçüsünde.

'ÖMR'ümüzün 'SON' 'DEM'i 'SON' 'BAHARI'dır artık,
'MAZİ'ye bir 'BAK'ıver neler-neler 'BIRAK'tık,
'KÜS'erek 'AYRI'lırsak olur inan ki yazık,
'MAZİ'ye bir 'BAK'ıver neler-neler bıraktık..
Yine geçti bir 'CUMA AN'ı!..
'DUA'lar yapıldı veya 'YAP'ılamadı..
'KİMİ'lerine 'MÜBAREK' oldu, 'KİMİ'lerine ise Karanlık!..
Millet dalmış 'DÜNYA'lığa,neyi nasıl yaparım?
Hangi gerekli veya gereksiz' ALIŞ-VERİŞ'i yaparak!..
'MUTLU'luğa 'ERİŞ'irim peşinde..
Kimileri 'ÇOCUĞU'nun derdi ile hemhal, kimileri 'EŞ'i,
kimileri 'İŞ'i, kimileri 'PARA'sızlığı, bazıları da
tam tersi 'ZEVKİ'nin doruğunda. Her'AN'ı 'DUA' ile
'GEÇİR'ememenin 'SIKINTI'sıdır bu!..
Eğer 'İÇ'in 'SIKINTI'lı,
'RUH'un 'HUZUR'suz ve duvara toslamış gibi kendini
'HİS'sediyorsan, herşey seni 'SIKIYOR'sa,
'MUTLU'luğu dışarıda arama!.. 'ÖZ'üne yönel!..

'DUA'et.!. Sadece 'DUA'!. Bak 'VİCDAN'ın nasıl
'HUZUR' bulacak, 'MAZİ'dekiler 'MAZİ'de kalacak.

Ortada 'SUÇ'layacağın 'KİMSE' olmayacak,
bütün 'BEDEN'in 'HUZUR' 'BUL'acak.

Selam Olsun 'CUMA AN'ını yaşayanlara, 'DÜNYA'lık her türlü
gelen verilerden 'BEYN'in 'KARANLIK' bölümlerine 'İLTİCA'
edenlere, 'GRİ' maddesini yükseltmek için uğraşanlara,
çabalayanlara!

'SİZ'lere daha önce 'BEYN'in Karanlık bölümlerini ve Gri
maddeleri hakkında azda olsa bilgi vermiştim devamda edeceğim
ama şimdi size 'BEYN'deki 'BEYAZ' maddeden kısaca bilgi
vermek istiyorum.'BEYAZ' madde 'SİNİR' sistemimizin bir
parçasıdır. 'BEYN'in farklı alanlarını birbirine bağlayarak,
yollar oluşturarak, başka organlara komut vermek için iletişim
kanalı ile yeni şeyler 'ÖĞREN'me, karar alma ve 'DİKKAT'imizi
toplamamızı etkileyen 'HAFIZA', 'DİL' ve dikkat üzerinde
etkilidir. Mesela dikkat eksikliği olan kişilerde 'BEYAZ
MADDE' 'AZ'dır. Bu maddenin bozulma sebebi, 'GRİ' Maddenin
de bozulması demektir.

Yine son yazdığım yazıda 'GAMA' dalgalarından bahsetmiştim.
Bu yazımda da 'GAMA' Dalgalarından biraz detaylı bahsedip
diğer 4 çeşit daha olan 'DALGA'lardan genel bir değerlendirme

yapmaya çalışacağım. Buraya bir nokta koyarak öteki dalga frekanslarından da kısaca bahsedeyim.

Bu 4 çeşit Dalga sırasıyla (DELTA-TETA-ALFA-BETA) isimli Dalga frekansları olup sadece 'NORMAL' 'İNSAN'ların 'BEYN' dalgasıdır ve bu 'BOYUT' içindir.

'ÖTEKİ' 'BOYUT'a geçiş ise Sadece 'GAMA' dalgalarıyla oluşmaktadır ki bunu çok iyi 'ANLA'mak gerekir!

Geçelim artık 'BEYN' 'DALGA'larının.! 'FREKANS' aralıklarına göre sıralanmasına:

1-'DELTA'dalgaları (1-4 hz) Derin 'UYKU' halindeki dalgalardır

2-'TETA'dalgaları (4-8 hz) İçselliği yani madde Ötesi boyutu temsil eden dalgalardır. Derin düşünüş ve sezgisel kuvvet bu frekansta 'CAN'lanır. Ressam, müzisyen ve sanatkârların etkilendiği dalgalardır.

3-'ALFA'dalgaları (8-13 hz) Dışsallıktan, içselliği geçişi yani madde boyuttan madde ötesi boyuta geçişi, aydınlanmadan önceki hazırlık evresini temsil eden dalgalardır.

4-'BETA'dalgaları (13-40 hz) Benlik, mantık, materyal düşünce, dışsallık düşünceleri veren dalgalardır.

'GAMA'dalgaları (40-100 hz) 'BEYN'imizde milyarlarca 'NÖRON'lar sürekli birbirleri ile bir iletişim içindedirler ve bir

uçtan diğer uca elektrik 'İMPULS'ları gönderip alırlar. Bu aktivite sonucunda her bir 'BEYN' dalgası belli bir frekans hızına bağlı olarak 'AN'lık değerlendirmeler ile değişiklik göstermektedir..Onun için her'AN'ki haliniz ile kendi 'DURUM'unuzu 'ANLA'madaki değişikliklerle!. 'FREKANS'larınız da yapacağınız oynamalar ile, SIÇRAMA'lar yapabilme, 'BECERİ'lerinizi geliştirme 'OLASI'dır.. Bizim için gerekli olan 'GAMA' dalga frekanslarına (40 hz) ulaşmak çok önemlidir.TÜM ÖZ'e 'ERMİŞ'lerin hep söylediği, oralardan bilgiler aktardığı, kısaca ölüm ötesi tabir edilen yerin sınırı 'GAMA' dalgasının en az 40-70 hz arasındaki frekansı ile oluşabildiği gerçeğidir. 100 hz Üzeri frekans ile 'AYDINLAN'anlar ise kendi 'KİTAB'ını 'YAZAN'lardır. Geçiş burasıdır. Aydınlanma buradan başlar, 'İLHAM'lar, 'BİLGİ'ler ve 'ÖLÜM' burada başlar ki 'İnsanlar 'UYKUDA'dır, 'ÖL'ünce 'UYAN'ırlar' uyarısını şimdi belki daha iyi 'ANLA'yabilirsiniz. Hatta 'ÖZ'e Ermiş 'UYARICI'lar hep 'Ölmeden evvel ölünüz' derler. İşte En önemli nokta burasıdır, bu geçiş yeridir ki Eğer becerebilenlerden olursanız karanlıktan aydınlığa çıkar artık 'BEDEN'sellikten kurtulursunuz.

Yukarıda kısaca bahsettiğim 4 dalga boyu senin bu boyuttaki bağlanmışlıkların, 'ŞARTLANMA'ların hayatın boyunca bağlanıp kaydından kurtulamadığın, 'TAPINDIĞIN' her ne ise olan, kendini bir birim olarak görme, 'HİSSETME' halin,

'KORKU'arın, 'BECERİKSİZLİK'lerin ki ilk dört sıradaki dalgalarla bunlardan kurtulman imkânsızdır. Kendindeki gücü ancak yine kendindeki 'BEYN' dalgalarını kullanarak yükseltir, 'DIŞ'sallıklarından 'ÖZ'üne, 'KARANLIK'tan, 'AYDINLIĞA' 'GAMA DALGALARI' ile geçiş yapabilirsin.

Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma. Herhangi bir yerden bana GAFLET isabet ederse, orayı terk etmeyi nasip et. Nereden, kimden her ne şekilde olursa olsun, bana ulaşan 'DEDİ-KODU'yu benden 'UZAK' eyle. Ya 'RABB'i beni 'GAFLET' uykusundan uyandır. Lütuf ve Kerem'in ile bu DUA'yı kabul eyle.

Ya 'DOST' yine bir 'AN' içinde 'AN'dayız.

'O AN' içindeki 'DUA'ya 'MUHTAÇ'ız.

Muhabbet-Muhatap bulmak için diyar-diyar 'YOL'dayız.

Sakın bizim 'GEZİ'mizi sanma Turistlik 'GEZİ'dir.

'BİZ'ler 'HAK' yolunun 'YOLCU'larıyız.

Gezdim 'DÜNYA'yı 'GÖR'düm 'Konya'yı.

'BUL'dum 'MEVLA'yı her 'AN' her 'YER'de.

Sizlere geçen gün yazdığım yazının devamı niteliğinde olan konuyla devam etmeyi uygun buldum. Sizlerde İnanma yeteneğinin 'ÖZ'de var olduğunu ve 'AKIL' ile 'ALLAH'ı bulabileceğinizi anlattım.'SİZ'leri şöyle bir 'DÜŞÜNCE'ye doğru 'YÖNLEN'dirmeyi ve 'SİZ'lerde 'NASİP' ölçüsünde 'AÇILIM'lar 'OL'masını diliyorum. Gelelim sizlerin 'DÜŞÜN'menize doğru 'YÖNLEN'meniz gereken püf noktaya.

'İMAN' ile 'İNANÇ'ın birbirlerini nasıl tamamladıklarının iyi anlaşılması sonucu çoğunluğun yanlış yönlere yönelmiş olduğunu 'GÖZLEM'lemekteyim, fakat herkesin de mutlaka bir 'İNANÇ'ı var olduğu düşüncesindeyim. Kaldı ki sizlere örnek olarak verdiğim Hz. İbrahim'in bir peygamber olması ve 'İMAN'lı bir kalbi olmasına rağmen hala 'İNANÇ'ını sorgulama sürecinden geçirmiş olması her şeyi daha netleştiriyor..(Bakara 260) Buna göre 'İMAN' ve 'İNANÇ' birbirinden farklı.! ama birbirini tamamlayan faktör olmakla birlikte.! yine de önemli olan kişinin 'YAPI'sı, 'YARADILIŞ'ı, 'DUYGU'su, 'GEN'leri ve 'ÇEVRE'si ile her türlü gelişmeye 'AÇIK' olması ile 'İNANÇ'ındaki şüpheli yaklaşımını 'İMAN' ile pekiştirmesine sebebiyet veriyor ki ancak ve ancak.! Kişinin 'İMAN'ı, 'İNANÇ'ındaki ulaşabildikleri ile 'KİŞİ'liğindeki 'İRRADE' ve 'DUYGU'nun uyması ve 'BİR'leşmesi şartıyla 'OL'abiliyor..

'Ey iman edenler! İman edin!' hükmündeki 'İMAN'ın asıl amacı ALLAH'a 'İMAN'dır ki ancak içinde 'ALLAH'ı hissetmeye başlayan 'İNSAN' 'KENDİ'liğinden 'O'na doğru yönelir. Varlığını 'İRADE'sini kavrayarak 'RIZA' ile 'O'na karşılık verir. Bundan dolayı 'BİZ'ler 'SİZ'lere 'İNANÇ' gelişimini (Bilim,zekâ gelişimi,Astroloji,Astronomi,Dilbilimi,teknolojilere uyumlu,yeniliklere açık olmanızı) 'TAVSİYE' ediyoruz. Buna ister öğreti yolu deyin ister 'ÇAĞ'a ayak uydurma deyin fark etmez. Her türlü gelişime 'AÇIK''OL'un. Kimsenin 'İMAN'ını bizler bilemeyiz. 'SİZ'ler 'KENDİ'nizdeki gelişmeyi bu çerçevede değerlendirip 'ÖZ'ünüzdeki'İMAN'ı ortaya çıkartın.

'RAMAZAN' 'YANMAK' demektir. Bundan dolayı 'ORUÇ' hararetinde 'NEGATİF'ler yakılır. 'RAMAZAN' 'YAĞMUR' demektir. Bundan dolayı 'İMAN' ehlini yıkayıp temizler. 'RAMAZAN' 'ALLAH'ın 'İSİM'lerindedir. Bundan dolayıdır ki Oruç insanda 'ÖZ'ü ortaya çıkartır. İlahi özelliklerin açığa çıkması ile 'İNANÇ-İMAN' 'BİR'leşmesi gerçekleşir. 'MELEK'i güçler açığa çıkar ve okunası 'KURAN' Kitabı 'RAMAZAN'da 'KADİR GECE'sinde indirilmeye başlar.

Nice 'ORUÇ' tutanlar vardır ki, 'ORUÇ'undan kendisine kuru bir 'AÇ'lıktan başka bir şey kalmaz. Nice 'GECE'ler 'NAMAZ' (Teravih,teheccüd) kılanlar vardır ki, 'NAMAZ'larından kendilerine kalan yalnızca 'UYKUSUZ'luktur..

'RAMAZAN' 'AY'ının ilk ongününü bitirdik 'DOST'lar bir 'AN'da. 'AN'larımız nasıl geçti? 'ALLAH'u Âlem, 'YANDIK'mı? 'HARARET'imiz yükseldide 'BAĞIŞLANMA' durumuna 'EREBİLDİK'mi? 'YAĞMUR'lar yağdı, 'TEMİZ'lendik mi? Yine yakın vakitte 'KADİR'(Azamet ve Şeref) 'AN'ı var ki, 'KURAN'ınızı açığa çıkartmak için 'SİZ'lere bir fırsat. 'KADİR GECESİ'ini 'SENE'nin her gecesinde arayın.! Bu hitap 'BİZ'lerin belli 'GÜN' ve 'GECE'lere 'YOĞUN'laşmamızın önüne geçer. İyi 'DÜŞÜN'ün.! ve hitabın 'ANLAM'ının ne 'İFADE' ettiğini 'İDRAK' etmeye çalışın. Mübarek KADİR GECESİ mesajlarıyla vakit harcamayın. Daha önceki muhabbetlerimizde İNANÇ-İMAN bütünleşmesi ile kendi hakikati olan 'ALLAH' ismi özelliklerinin 'KENDİ'ndeki 'VARLIĞI' 'OL'uşturduğunu 'ANLA'tmış ve 'İMAN'ın şartlarının sadece dil ile değil 'YAŞAYARAK' olduğunu izah etmiştik. Bu izah ile;

1.devre yukardaki anlatmaya çalıştığım gibi ismi 'ALLAH'ı kişi 'KENDİ' varlığında fark ettiğinde 'ALLAH'a 'İMAN' açığa çıkar.

2.devre olan 'MELEK'lere 'İMAN'da 'KENDİ'ndeki 'ESMA İSİM'lerinin 'KUVVE'lerinin her birisinin her'AN' açığa çıkışı ile 'MELEK'lerin varlığına vakıf olur.

3.devrede ise 'KENDİ'ndeki varlığın 'HAKİKAT'ini anlamış olur.'KENDİ' yoktur 'O' vardır sadece gerçekliği ile 'KURAN' 'SIR'ları açığa çıkar 'OKU'nası hale gelir.

4.devre artık 'OKU'yan 'KENDİ' 'OL'duğundan 'BEŞERİYET'ine anlatım yolu açılır ve artık 'RESUL'luk görevi başlamış olur.

5.devrede 'KURAN'ın sırları açığa çıkıp okunup anlamaya başlanıldığında 'ÖLÜM ÖTESİ'ini Yaşayarak (Ölmeden Önce Ölmek) 'KADER'i dâhilinde yaratılış amacına uygun bir yaşam ile 'KUL'luğuna devam eder.

6.devrede de yukardaki beş devre açığa çıktığında Gerçeklere 'ŞEHADET' eder. 'EŞHEDU'yu Okur. (burası önemli) 'SEYR' eden yine 'KENDİ' olur.

'ALLAH' 'ANLA'mayı 'HAZM'edebilmeyi 'NASİP' etsin..

NOT: 'GEÇMİŞ'ten 'BİZ'e ulaşan 'BİLGİ' dahilinde eğer 'RAMAZAN' AY'ı

'CUMA'	ile başlarsa <u>16</u> 'sını	<u>17</u> 'sine bağlayan gece,
'ÇARŞAMBA'	ile başlarsa <u>18</u> 'ini	<u>19</u> 'a bağlayan gece,
'PAZARTESİ'	ile başlarsa <u>20</u> 'sini	<u>21</u> 'i bağlayan gece,
'CUMARTESİ'	ile başlarsa <u>22</u> 'sini	<u>23</u> 'e bağlayan gece,

'PERŞEMBE' ile başlarsa 24'nü 25'ine bağlayan gece,
'SALI' ile başlarsa 26'sını 27'ye bağlayan gece,
'PAZAR' ile başlarsa 28'ini 29'a bağlayan gece,
'KADİR GECEŚİ' olabilir ümidiyle Uyanık olmanız ve Öz'e dönük faaliyetlerde bulunmanız dileklerim le Allah yar ve yardımcınız OL' sun.

Karanlıkda birAN "DOST"lar "MECLİSİ"nde "CEM" Eyledim,
"EDEB" Üslub ile "HAL" Eyledim,
Nice nice "SIR"lara Vakıf "OL"up "DEM" Eyledim,
Kare Kare resim çekip "SEYR" Eyledim,
Bu "SIR"dan sızanları herkese "SEBİL" Eyledim,
"ANLA"yanlar çıkmadı "İNANAN"lar hala "İMAN" peşinde,
"KUL MURAD" derki be "HEY DOST" Hala neyin peşindesin,
"İNAN"makta neden hala "İMAN"sızlık edersin.
Hey! 'SEN'!İyi 'ANLA'maya, 'OKU'maya çalış,
'GÖR'düklerini!.

Değerli 'DOST'lar!. Bu yazımda yukardaki başlığı yazınca 'SENE'ler önce 'SİZ'lere anlattığım bir 'HİKAYE'yi hatırladım ve sizlere tekrar anlatmak istedim. Bu hikaye 'O' anlattığım 'SENE'lerde sizlere 'NELER' 'İFADE' etmişti?? 'BİL'emiyorum.! ama geçmiş yıllarda sizlerle yaptığım 'MUHABBET'lerde, 'SİZ'lere 'ASTROLOJİ'(Kader ilmi) ile ilgili anlattıklarımın ne kadarını 'ANLA'dığınızı 'KENDİ'nize tekrar sorarak, ne nispette kendinizdeki güzellikleri ortaya çıkardığınızı bu hikayenin anlatımı ile anlayabilirsiniz. Şimdiye kadar yaşadığınız olaylar karşısında 'O' An Eyvallah mı dediniz, Ya da Elhamdulillah mı? Ya da hiç bir şey ifade etmedi de sadece sanki başkalarını ilgilendiriyor gibi mi davrandınız?Sonuç Yaşadığınız 'AN'daki 'OLAY'ların, 'YAŞANILAN'ların 'ALLAH'ın dilemesi 'OL' demesi sonucu olduğunu 'ANLA'yabildiniz mi?? Öğrendiklerinizi 'KENDİ'niz için mi öğrendiniz yoksa 'NEFS'iniz için mi?? Aşağıda 'OKUyacağınız Bu hikayeyi sizlere ilk 'TANIŞ'tığımda istisnasız herkese anlattığım kesin.. Hikayemizi 'OKU'yunca belki daha iyi Hatırlıyacak ve yapılan her ne ise onu sadece yapmak gerekliliğini!. 'BİL'erek!. belki bundan sonra yapacaksınız.. Sadece 'KUL' bilinciyle!.. 'O''AN'ı yaşıyacak.! Bu ister ibadet 'OL'sun ister yaşantınızdaki herhangi birAN olsun 'YORUM'suz yaşamaya çalışıp 'MUTLU' 'OL'acaksınız.. Eğer yaptığınız ne olursa 'OL'sun ona 'YORUM'

katarsanız sonucu sadece Dedi-Kodu boyutu ile kalacak..'O'AN'ı değerlendirmeden geçip gitmiş olacaktır dikkat.!

Bu zamana kadar çoğunluk Öğrendim, Bildim, artık Anladım, ilim sahibi oldum diyerek bilmişlik taslamadı, hatta bilakis 'ANLA'yamamaktan şikayetçi oldunuz. Mutlaka bir bilenin üstünde daha iyi 'BİL'en vardır düşüncesi ile en iyi 'BİL'en 'ALLAH'dır düşüncesinin Edep Hali ile hep öğrenme durumu sizlerde hasıl oldu. Mutlaka Yaradan her Yarattığı 'KUL'u ayrı bir meziyette, özelliklerde yaratmıştır. Kişi önemli olan kendindeki 'KUL'luğunu 'BİL'meli Kendini 'TANI'malı Sadece 'KUL'luğunu yaşayarak herAN 'ALLAH ile cilveleşebilir 'HAL'e gelebilmelidir. Bizim anlatmak istediğimiz baştan beri budur.Sizlerin çoğunluğun beceremediği husus bu düşünce.Yapılanların 'KUL'luğunuzun sonucu 'OL'duğunu 'ANLA'yamamak.Belki yaradılış olarak 'ŞAKİ' belkide 'SAİD' olabilirsiniz..Ne değişir.. 'NAR'ıda 'HOŞ' 'NUR'uda.. Artık bundan sonra ne yaparsak yapalım sadece 'KUL'luk bilinci ile yaşamımıza devam edelim.Bu hikayenin ilk baştan beri sizlere 'ANLA'tmak istediği de buydu zaten.. Başlıyalım Hikayemize....

'AN' içindeki bir'AN'da, Yaradılışı gereği belli, bir 'Kadim Bilgi' ve beceri ile yoğrulmuş tasavvuf ehli bir 'ZAT' varmış. Bu 'ZAT'ı-Muhterem 'Kader İlmine vakıf, 'YARADILIŞ' ve 'İSTİDAT'la belli bir 'OLGUN'luğa 'ER'iştiğinde 'ÖZ'ünden

gelen 'İLİM'in dile gelmesi ile başlamış 'Kader İlmini' 'ÖĞRET'meye.

Gel zaman, git zaman bayağı kişiler Kader İlmini 'TAKLİD'en 'YÜZEYSEL'de olsa öğrenmişler, etraflarına, çoluk çocuklarına anlatarak vakitlerini hoş olarak neşe içinde geçirmişler. Hatta nerdeyse her kişinin Said mi Şaki mi olduğunu bile bildiklerini zannetmişler. Bu ilmi öğrendikleri zatla irtibatı hiç kesmemişler. Hep 'SEVGİ-SAYGI' hürmet çerçevesinde birlikte yaşamaya devam etmişler.

Tabi bazı sivri zekâ olan kişiler Bedenselliğin de verdiği dürtü ile bu 'ZAT'ı merak edip bu zatın da 'KADER'ini 'OKU'maya çalışmışlar.'O'An itibariyle Duygularının aşırı tepkimesi, Kader İlminin verdiği hoşluk, ve de kendi 'ZAN'larıyla zatın 'SAİD' olduğu kanaatine varmışlar.'O'An ki bilgileri gereği 'GÖNÜL'leri mutmain olmuş ve herkese de bunu 'BAL'landıra 'BAL'landıra anlatmışlar Tabi, başka ne yapabilirlerdi ki?

Zaman geçmiş yaşam içinde Kader İlminin değeri ayağa düşmüş, çünkü artık önüne gelen, her şeyi çok bildiğini zannetmeye başlayanlarla çoğalmış. Bu İlmi her köşe başında satanlar çoğalınca ortaya da Bilgi kirliliği saçılmış. Hakiki manası unutulmuş dedi-kodu boyutu ortaya çıkmış. Tabii yine bu 'ZAT'ın

yanına gidip gelenler bu köşe başlarından öğrendikleri güya yeniliklerle tekrar zatın Kaderine bakmaya yeltenmişler. Acaba Said mi, Şaki mi deyip kendi 'TANRI' anlayışları ile 'ZAT'ın 'ALLAH' ile olan aşkını değerlendirmeye kalkmışlar. Bir de ne görsünler: Kendi 'TANRI'larının kitaplarına göre bu zat Şaki olmasın mı? Oysa seneler önce Said olarak Kaderini Okumuşlardı.. Hemen pişmanlık ve şüphe ile 'ZAT'tan uzaklaşmaya veya 'YAKIN' olsa da 'DİNLEMEME'ye başlamışlar. 'ÖZ'ü itibariyle 'ALLAH-AŞK'ı ile her'AN' 'BİR'likte olan 'ZAT', bu 'TANRI' anlayışlı 'KİŞİ'lere şöyle bir seslenişte bulunmuş: Belki akılları başlarına gelir diye..

Ya HU size ne benim 'ALLAH' ile 'ALLAH'ın benim ile olan 'CİLVE'leşme mize.'O' ister 'SAİD' yapar 'AN' itibariyle ister 'ŞAKİ' yapar 'AN' itibariyle der. 'Siz' kendi 'TANRI buyruklarınıza uyararak yaşamınıza devam etsenize! Tabii ki burada 'TANRI' buyruklarınıza uyararak yaşamayı da yanlış değerlendirmeyin. Eğer Kişi 'KUL'luk bilinci dışında bir düşünce ile yaşam sürüyorsa 'O' kişi 'BEDEN TANRI'sının emirleri doğrultusunda hareket ediyor demektir.Yanii 5 Duyu organlarının elverdiği ölçüde her olayı değerlendirebilir 'ANLAM'ı ortaya çıkar. 'BAGIRSAK BEYN' düşüncesi!.Kişinin olaylara bakışını hep yeryüzü olarak 'ARZ' olarak tamamen Bedenselliğe dönük olarak algılar ve kendine göre bir emir

komuta sistemi ile yaşamına devam eder..ki 'O' dahi 'KUL'luğunun getirisi dahilinde..

'SEV'diğin 'KİŞİ'yi neden 'SEV'diğini hiç 'SOR'dun mu 'KENDİ'ne? 'SEVGİN' karşılıklı mı karşılıksız mı? 'SEV'ilmek için mi uğraşıyorsun? 'SEV'mek için mi? 'SEVGİN' için mi 'FEDAKAR'lık 'YAPIYOR'sun? 'SEVGİ'yi 'MADDİ'yatlamı 'KAZAN'mayı 'BECEREN'lerden-sin? Bunlar gibi çok 'SORU'lar var ama 'ANA' 'ÖZ' olarak, hepsine vereceğin 'CEVAP' ne Olursa 'OL'sun, 'DUYGU' ile 'HAREKET' edip, Duygu Ötesi 'BÖLÜM'e 'GEÇ'iş 'YAPAMADIĞIN'ın 'GÖSTERGE'si.. Duygu Ötesi bölümde herkesi Olduğu gibi Kabullenme ilk sırada gelir.'VARMISIN' 'DENE'meye?

HAYY ALLAH!

Değerli 'DOST'lar; yazdıklarımızdan bizlere dönüşlerde şöyle bir genel değerlendirme ihtiyacı doğdu. Nedeni ise sizlerin hala bizlerden bir şeyleri istiyor olmanız. Yani Allah'a Yakın olmak için ne gerekiyorsa yapmayı arzuluyor ve bizlerden de yardımcı olmamızı istiyorsunuz. Oysa yıllarca sizlere bizim bir dava için gelmediğimizi, muhabbetle, aşkla, sevgi ile kiminle muhatap olmassak bu ilkeler doğrultusunda hareket ettiğimizi hep anlattık durduk. Bizler kimsenin durumu, yaşantısı, inancı,

ibadeti, imanı, karakteri, şahsiyeti, güzelliği-çirkinliği, zenginliği-fakirliği ile ilgilenmeyiz. Bizim yaratılış amacımız neyse onu yaşarız ve kimseye de karışmayız.

Bizim uykumuz da ibadettir, uykusuzluğumuz da!..Kimseyi ayrı görmeyiz, ZAHİRİ ALİM gibi görünsek de, biz BATINI ALİM sınıfındanız. Yani Allah'ın İLİM-VEDUD-HADİ-VEKİL-RAUF-HALİM-SELAM-MÜMİN vasfı isminin tecellisiyiz ki tabii bu sizlere görünen ve anlaşılır şekliyle.

Şimdi sizlere Hazreti Musa ile çobanın hikayesini kısaca anlatıp kıssadan hisse çıkartıp kendinizi tanımada ve kendinizdeki ile muhabbetin önemini anlamanız da bir kapı aralamak istiyorum.

Çoğunluğun bildiği üzere Hz. Musa yolda giderken bir çobanla karşılaşır. Çoban Ey Allah'ım sen neredesin, sana kul kurban olayım, senin çarığını dikeyim, saçlarını tarayım, sana süt getireyim, ellerini öpeyim, ayaklarını ovayım vs. gibi dünyalık maddi gördükleriyle yalvarmakta. Bunu duyan Hz Musa hiddetlenir "Sen kiminle nasıl böyle konuşuyorsun, aklını mı kaybettin, sen kâfir olmuşsun, Allah'a böyle yalvarılır mı?" der. Çobansa "Ey Musa pişmanlıktan beni perişan ettin" diyerek çöllere düşer. Bu olaydan sonra Hz Musa'ya vahiy gelir: Kulumuzu bizden ayırdın sen kullarımı, benimle buluşturmak, bana yaklaştırmak için mi, yoksa ayırmak,

uzaklaştırmak için mi geldin? Hz Musa hatasını anlar ve yollara düşüp bu çobanı aramaya başlar. Çobanı bulur, "Allah'dan izin geldi, gönlün ne istiyorsa onu söyle, bildiğin gibi dua et, Allah nazarında böylesi daha kıymetlidir, hiçbir şeye aldırma, korkusuzca çöz dilini "der.

Bu hikaye çoğunluğu yani 'AVAM'ı anlatmakta olup Allah katında makbul olan kişinin yaptığı işlerde ihlaslı ve samimi olmasını bizlere anlatıyor.

İkinci hikayemiz yine Hazreti Musa ile Hızır arasında geçen hikâye.

Hz Musa Firavun'un ölümünden sonra geride kalan kavmine bildiği kadarıyla ilminden bilgiler vermekte ve kimsenin bilemediklerini kavmine anlatmaktaydı. Günlerden bir gün kavminden birisi Hz Musa'ya:

"Ey Musa! Şu yeryüzünde senden daha Alim bir kimse var mı?" dedi.

Hz Musa " Böyle bir kimse bilmiyorum" diye cevap verdi.

O esnada kendisine vahiy gelerek "İki denizin birleştiği yer de bir kulum var ki, ona Hasbir ilim (ledunnü ilim) vermişimdir.

Kavminin seçkin biri ile ona git!" diye buyurdu.

Hz Musa, "O zatı nasıl bulabilirim Ya Rabbi?" diye niyaz etti.

Allah ise; Zembiline tuzlanmış ölü bir balık koymasını, bu balığın canlanıp denize atladığı, iki denizin birleştiği yerde Hızır'ı bulacağını, bildirdi.

Hz Musa kendisine vahiy ile işaret edilen zatı, bir kayanın üstünde hırkasına bürünmüş olarak gördü ve selam verdi.

"Ben Musa'yım. Bana Allah tarafından bildirilen, insanların en Alimi olan Hızır sen misin?" diye sordu.

Hızır a.s.' da ona " Demek Beni İsrail Peygamberi olan Musa sensin! Ya Musa! Allah bana bir ilim vermiştir, O sende yoktur. Sana da bir ilim vermiştir, O da bende yoktur" dedi.

Hz Musa, Hızır'dan bu ilmi öğrenmek istedi. Zahiren Akılla anlaşılması mümkün olmayan, kendisine acayip görülen bazı hakikatlerin hikmetini öğrenmek için ona Allah'ın sana öğrettiği İlim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi.

Hızır a.s.da dedi ki 'Doğrusu sen, benimle beraberliğe sabredemezsin, iç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?'

Hz Musa "İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, senin emrine de karşı gelmem." dedi.

Hızır a.s. "Eğer bana tabii olacaksan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma!" dedi.

Hızır a.s. "Eğer bana tabii olacaksan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma!" dedi.
Ve o meşhur yolculuğa çıktılar.

Hikayemizin devamını herkes az aşağı az yukarı biliyor. Sonuç olarak anlaşılması gereken 'LEDUN'ü ilmin bir nasip işi olduğudur ve bunun ancak Kalbi istidadı olanlara 'LUTF' edildiği gerçeğinin anlaşılmasıdır. Kıssadan-Hisseyi anlayanlar anlar. Anlamayanlar da artık bildikleri ile devam eder. Allah herkesi kendi Vasfı isimlerden uygun olan 'TECELLİ'lerinden yaratmıştır. Kendini tanı yoluna devam et.
Hu!

Hz.'HIZIR' ile Hz.'İLYAS'ın 'BULUŞMASI'na
'HAZIR'mısınız?

Bu Seneyi 'ÖZEL' yapan ise 'RAMAZAN'a denk gelmesi.
Her Geceyi 'KADİR' her 'GÖR'düğünü 'HIZIR' 'BİL'irsen
'Kadir Gecesi'ne de Kavuşursun 'HIZIR''a da
'SÖZ'ünü iyi 'ANLA'yın.!

Değerli 'DOST'lar sizlere daha önceki yazılarımda 'İnanç Astroloji'siyle sisteminizi 'OKU'yarak, 'KENDİ'nizi 'TANI'manızda 'FAYDA'sı olabilmesi için bilgiler sunmuştum, tabii o konuyu daha ileriki yazılarda detaylı olarak açıklayacağım nasip ölçüsünde. Bu yazımda da seneler önce sizlere anlattığım normal Astrolojiyi okuma sisteminin tersi yani tersten okuma sistemini anlatmaya çalışacağım..

Normalde 'Horoskop'ların Başlangıcı 1.ci, 2.ci, 3.cü, 4.cü, vs.vs ev olarak değerlendirilir ve her evden geçen gezegenlerin verdiği etkilere bakılır ona göre sistem 'OKU'nurdu..O günlerde sizlerde daha değişik etkiler açığa çıkabilmesi düşüncesiyle bu sistemide sizlere anlatmıştım.Tabii bu anlattıklarım tamamen bana ait olan açılımlardır ki kimseyi bağlamaz! Sizlere sadece bir bilgi babında!.'SİSTEM'de böylede 'KADER'in 'Oku'na bilindiğini sizlere aktarmaktı. Dedikya tersten Okuma sistemi. Başlıyalım Okumaya..

Öncelikle 'OKU'maya 1.ci evden başlayın!. Bu evde 'BENLİK'ten vazgeçme durumu,'KİŞİLİK','KENDİ'ndeki olanlardan sıyrılmak ilk öncelikli, sonrasında 12.ci evden başlayıp, 11.ci ev .. 10.cu ev .. 9.cu ev .. 8.ci ev geriye Doğru gidin. Geriye Doğru yolculuk yapmak ile başlanılan 'KADER'sel yaşamındaki etkiler böylece 'OKU'narak devam ediyor.. Sırada

12.ci 'EV' var ki bu ev 'ÖZ'ündeki içindeki kendi başına kalma durumundaki 'HAL'indir. Kendi 'HAL'indeki kendin ile baş başa kalma durumundaki 'ACZ'iyetliğindir. Bu kişiye neyi getirecektir?. 11.ci evdeki arkadaşlıkları DOSTlukları.. Eğer 12.ci evde 'ÖZ'ünle muhatap olabilirsen 11.ci evdeki 'HAKK'iki 'DOST'u bulma durumu gerçekleşecek, Arkadaşlıklar pekişecektir.. Seni 10.cu ev tabir edilen 'KADER'indeki zirveye çıkartacaktır.. Orası 'İŞ'in 'AŞ'ın 'KABİLİYET'in dahili yapabildiklerin, kazandıkların, 'YAZ'dıkların, 'OKU'duk ların yeri vs.vs olarak sende açılacaktır. Bu dediklerimiz sizde gerçekleşirse eğer!. 9.cu ev tabir edilen evde artık uzun yolculuklara geçebilecektir. Burası çok önemlidir.! nedeni ise 'HİCRET' 'MİRAC' burada gerçekleşir. Buradan geçebilen kişilik eğer başarabilirse 8.ci eve geçiş yapacaktır ki burası 'ÖLÜM' evi olarak tabir edilir. 'ÖLÜM' evinde kişi fena olma yani yok olma durumuna geçecektir..'KADERİ' doğrultusunda. Eğer bunu da becerirse..7.ci eve geçiş yapacaktır ki burası 'EVLİLİK' evidir. Artık YA EVLi!. olma durumu 'EVLIYA' olma durumu nasibi ölçüsünde gerçekleşecektir. 'NE MUTLU' o kişilere..

Kısaca tekrarlırsak Yani 1.ci evden, 12.ci eve geçebilmen için ilk önce 'BEN'likten yani kişiliğinden geçmen gerekiyor. Sonra 'ÖZ'ünle muhatap olup 'İKİLİK'ten kurtulmakla oluyor.

'BİRLİK' şuurunun oluşması ile, 'SEVGİ' ortaya çıkıyor. Artık her şeyi 'ALLAH' için 'SEV' me durumu çıkıyor. Eger 1.ci evden geriye 12.ci eve..11.ci eve doğru yolculuk yapmaya çalışır da 7.ci eve varmayı başarırsan 'EVLİ'ya olabilme durumu olur Nasibin ölçüsünde!!

Eğer Doğum Haritana göre 1.ci evdeki normal yaşantına devam edersen.. Kişilik sende ''BEN'lik sende her şey sende katlamalı devam edecektir.. 2.ci eve yolculuk başlayacaktır.. Burası 'MADDE'yi temsil eder. Herşeyi Benlik için yapacaksınız.. Sonucunda da parayı çok 'SEV'eceksin 'DÜNYA'n için, 'ŞAN-SÖHRET','SAYGIN'lık için kullanacak ve onun peşinde koşacaksınız.. 3.cü ev.. Öğrenimin de artık o nispette olacak. Bu şekilde yaşamın sadece 'DÜNYAN' için olacaktır. Sadece 'KENDİ'n için yaşayacaksınız..Oysa amaç 'KUL'luğunu ortaya çıkartmaktır.Bununda yolu Kendinden geçmeden olmaz, kendi kişilik ve benlikten geçmelisin, sonra toplumun örf adetlerinden, Çevre durumundan, Anne baba mefhumundan, Eş-dost, arkadaş, çoluk-çocuktan, her'ŞEY'den, ki ancak 'KUL'luğunu yaşamaya giden yolda ilerliyebilesin..

Tekrar kısaca anlatacak olursak 1.ci ev..2.ci ev ile devam edilen sistemde hep önde 2.ci ev vardır.! yani 'DÜNYA'lık 'MAL-MÜLK'!.! Ve SEVGİ'ler dahi onunla ölçülür.. Kim Güçlü ona boyun

eğme durumu. Kim zengin ona 'KUL' olma durumu..Kişileri maddi veya manevi gücüne göre sevilir ve de son'AN'a kadar bu böyle devam eder. Bu sistemde herkes kendisindeki 'İMAN'ı çıkartmak zorunda!. 'KUL'luğunu 'ANLA'yıp 'YAŞA'mak zorunda!. Yaşayanda sensin sonuçta...Seçimler 'SEN'in.

'DOST'lar 'GÜN'leriniz nasıl geçiyor diye sorsak?? kötü geçiyor diyen olmaz aranızda herhalde!.Artık sorun yok 'GÜN'lerde!. 'ZAMAN'larda!. Yaşam içinde ki 'OL'uşlarda!. herAN 'YENİLEN'meler mevcut!. 'BiR'likte 'OL'mak gerek. 'KENDİ'ni 'ZAMAN'a 'BIRAK'mak gerek.. 'SEYR'hali kısaca.. Öyle bir durumki her'AN' 'DÜŞÜN'erek yaşam şekli..'OTOMATİK'man sakın 'OL'malı İnsan..

Güzellikler içinde 'BİR' yaşam şekli kendinde açığa çıkartmalı..Güzellikler eğer 'GÖR'mek istersen herşeyde var.. Karanlıkta bile güzellikleri 'GÖR'meli kişi. 'GÖZ'ler her'AN' 'AYDIN'lık 'OL'malı. Hep aydınlıkta güzellikler aranılmaz. 'GÜNEŞ'li hava çok hoş tabii.. ama zifiri karanlıktada bir mum ışığı 'GÜNEŞ' gibi hoş olmalı kişiye..'GÖR'en 'GÖZ' herşeyi herAN güzel görmeli. 'GÖR'meye çalışmamalı!. GÖRmeli!. arasında çok fark var..

'İYİ' insan 'OL'mak için uğraşmamalı..Kimse yokken de aynı kişilik her 'AN' mevcut 'OL'malı heryerde.. Aydınlıkta 'GÖR'ünür deyip sakladığın şeyler karanlıkta açığa 'OL'mamalı..

Her'AN' 'EDEP' hali.. Bunların hepsi 'İMAN' konusuyla alakalı.. 'İMAN' edilesi birşey değil!.. Teslim 'OL'unası, yok 'OL'unası birşey..'KADER'e 'İMAN' çok önemli.. Başına gelen ne varsa 'KADER'de belli 'OL'uşumlarla ortaya çıkıyor demiştik daha önceki yazılarımızda..yani senin düşüncen 'KADER'deki bir'AN' sonraki kareyi 'OL'uşturuyor!..senin kaderini 'OL'uşturuyor.. Bu böyle ise kişi nelerden 'GAFLET'te 'OL'duğunu anlayabiliyormu iyi düşünmemekle.. İyi düşünmek gerek her'AN'.. 'OL'asılıkları bile düşünmemek gerek!.. yani İnsanın 'BEYN'ine gelen bir düşünce 'OL'asılıklı bile 'OL'sa o mutlaka birgün karşısına çıkacak demektir..

Genellikle size gelen 'GEN'etik verilerinizden, 'ÖRF-ADET' veya yetiştiğiniz çevre faktöründen dolayı 'OL'asılıklarla düşünme sistemi daha ağır basıyor..

Misal vereyim daha iyi 'ANLA'yın..

Diyelim ki siz DAR bir köy ortamı içerisinde yetiştiniz. 'O' köyünde kendine göre bir örf adetleri mevcut.. Tabii bu

öğretiler ile düşünceleriniz belli bir düzeye geldi, büyüdünüz evlilik çağına geldiniz.. Evlendiniz 'O' köylü sistemine göre.. Evlilikte köyün sisteminden ayrı bir evlilik yapmak istesenez.. Olur mu?? OLamaz!. 'O' sistem içinde mümkün değil.. diyelim daha sonra Çocuklarınız 'OL'du.. erkek, kız.. farketmez ama kız çocukları için almış 'OL'duğunuz etki 'DAR' köylü anlayışı ile 'OL'acaktır.. iyi 'DÜŞÜN'ebileceğiniz misiniz?? mümkün mü! Diyelim kızınız büyüdü Ergenlik çağında veya daha büyük bir yaşta ve bekar, bir yere gitmek istiyor.. siz rahat gönderebilecekmisiniz?? düşünceniz iyi OLarak!

Buraya kadar ki anlatımda eğer düşüncede 'OLASILIK' 'OL'uşursa onunla karşılaşma durumu söz konusu ise..eyvah eyvah. Diyelim kızımın başına bir iş gelirse düşüncesi 'OLUŞTU'!. 'O' düşünce artık OLASILIK durumunda.. OLabilirliği mutlaka belli bir (%).liğe girecektir, Aynı durumda ki erkek çocukları bir yere gittiklerinde hatta başka yerlerde kaldıklarında kötü düşünülmiyecektir..Hatta karşı cins ile birlikte 'OL'maları önemli OLmaz iken..ayni durumda kız çocukları sadece resim çektirse bile erkek arkadaşları ile..ortada fol yok yumurta yokken hemen aklına neler gelecektir neler??işte buradaki o düşünceler ister yanlış ister Doğru OLSun, oAN Oluşumları OLUşturuyor..kısaca birAN sonra Aklına gelen başına gelmiş OLuyor..diyeceksiniz ki peki

kadere İMAN nerede..bu durumda..işte tamda burada önemli..herseye OLduğu gibi yaratılış 'GAYE'sine göre yaratılmış şekli ile bakabilse İnsan!..yanlış düşünce OLuşmıyacak.. yani kısaca 'KADER'e 'İMAN' etmiş Olsa.. herbirim kendi kaderini Yaşar diyebilse, kimse kimseye zorla birşey yaptırmasa!!! Yaptırılma şekli ile ortaya Fravunluk çıkıyor ki kadere iman devreden kalkıyor.. yapan Fravun!. uyan da İmansız oluyor.. çünkü fravuna iman etmiş oluyor sonuçta Farkedemese de.. 'KUL'luk sadece fravuna OLuyor.. 'O' kişide artık İMAN!. kadere imandan tutta imanın şartlarından uzaklaşma durumu oluşuyor..'KUL'luğunu unutuyor.. kula kul OLuyor. Düşüncenin heran iyi olması veya olasılıklı olması kaderi böyle OLusturuyor.. burayı iyi 'ANLA'yabilerseniz..

Kamil 'İN-SAN' olmak için uğraşmanız.! aldığınız 'GEN'etik etkilerden, yetiştiğiniz dar çevreden kendinizi kurtarıp Evrensel düşünceyle bütünleşme ile 'OL'uşacaktır..'O' DAR 'ÇEVRE'de kalınıldığı sürece sen iyi düşünsen bile 'O' çevrendekiler sana yine 'OLASILIK'ları 'BEYN'ine sokacaktır!. İyi düşünce iyilik getirir ve OLuşlar herAn düşüncelerin ile OLuşuyorsa ama düşünen sen değilsen ve düşüncelerini toplumsal etki ile yapıyorsan Olasılıklarında çok olacaktır..

Oysa İMAN ile 'KADER'e İMAN oluşmuşsa kişide.! düşünen sen değilsin OLur artık!.Kadere iman eden kişi yaşamında OLuşan herşeyi ya nasip olursa.! veya nasip oldu.! deyip iyi düşünce ile başka birsey düşünmeden yaşamına en iyi sekilde devam edecektir..herkesin kaderi dahilinde sistemi neyse onu yapar... Başka birşey yapamaz kısaca..'FITRAT'ı gereği yapar, sistem ne istiyorsa onu yapar.. karşılık beklemeden, 'KUL'luğu gereği.. sadece olması gereken neyse onu yapar..

'BEYN'in 'KARANLIK' 'BÖLÜM'lerini 'AÇ'ığa 'ÇIKART'mak için 'ZAMAN'ını BOŞ'a harcama. Dedi-kodu, Kibir, Korku, Hırs, Benlik, Oyun, Cinsellik vs. gibi 'BAĞIRSAK BEYİN' 'İSTEK'lerini 'UZAK' tut 'KENDİN'den.!

Değerli Dostlar daha önceki yazılarımda 'BEYN'den bahsetmiş ve özellikleri hakkında kısa kısa anlatımlar yapmıştım.. Bugün de 'BEYN'in Anatomisi ve faaliyetleri hakkında, hatırlatma babında ! yazmak istiyorum.

'İNSAN' varlığındaki tüm 'OLUŞUM'lar, 'KİŞİ'lik özellikleri, 'BEYN'in eseri olarak ortaya çıkar.'BEYN'in Anatomisinden kısaca bahsedecek olursak;

'BEYN'i kabaca beyin kabuğu (korteks) ve korteks altı yapılar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Korteks tüm şuurlu aktivitelerin, yani algı, düşünce, davranışların, olduğu yerdir. Korteks altı yapılar (omurilik soğanı, köprü, orta ve ara beyin, beyincik) ise denge, hareketlerin koordinasyonu, duyuların algılanması ve yukarı merkezlere iletim gibi görevlerinin yanında, solunum, dolaşım ve uyanıklık merkezleri gibi hayati merkezlerin bulunduğu yerdir.

'BEYN' makroskopik olarak kıvrımlardan oluşmuş üç boyutlu bir yapıdır. Bu kıvrımlara 'GİRUS' denir ve her girus farklı işlevleri olan hücre topluluklarını barındırır. Bir alt boyuta inerseniz, beyinde insanın sahip olduğu her özellik için ayrı bir merkez (hücre topluluğu) vardır. Anatomide bu merkezler rakamlarla ifade edilir. Örneğin 4,6,8. bölge istemli hareket merkezidir gibi.. Ayrıca 'BEYN' sürekli çalışır vaziyette, yeryüzünde en gelişmiş bilgisayarların bile ulaşamadığı bir kapasite ile yüz milyonlarca bilgi birimini değerlendirir.. Beyne ancak mikroskopik boyutta bakarsak, bu durumu değerlendirebiliriz..

İnsan 'BEYN'ini meydana getiren sinir hücreleri! 'NÖRON' (Neuronum) diye isimlendirilir.'NÖRON'lar bir gövde ve ona bağlı birden çok uzantıdan oluşmuş özel bir hücre tipidir. Birbirlerine 'SİNAPS' adı verilen bir bağlantı noktasında

bağlanırlar ve bilgi akışı ya da iletim diye bildiğimiz olay burada gerçekleşir. Her 'NÖRON' kendine özgü bir kimyasal madde üretir.(nörotransmitter). Bu kimyasal maddelerin yapıları ve işlevleri farklıdır. 'NÖRON'un gövde kısmında bulunan nörotransmitter sinaps boşluğuna salındığında bir dizi kimyasal ve elektriksel reaksiyon gerçekleşir. İkinci 'NÖRON'un hücre zarına bağlanan nörotransmitter, hücre zarında elektriksel yük değişikliklerine neden olur. Bu elektriksel yük değişiklikleri o 'NÖRON'un uyarılmasına, basitçe bildiğimiz anlamda mesajı almasına neden olur. Böylece beyinde bioelektrik prensiplere dayanan bir bilgi akışı modeli oluşur. Herbir 'NÖRON'un on binlerce 'NÖRON'la iletişim kurmasıyla oluşan bu iletişim ağları, 'ÖĞREN'me, 'HAFIZA'ya alma, 'VERİ'ler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma, 'SENTEZ' ve 'ANALİZ' kapasitesine sahiptirler ve her 'BEYN'de farklı olan bu dizilim modeli, yani 'BEYN'deki biyoelektrik kanallarının dizilimi (nöronal ileti ağları) bireyin kişiliğini çizer. İşte bu dizilim ve bağlantı modeli 'BEYN'in 'PROGRAM'ı diye ifade edilir.

Öyle ki duygu dediğimiz, çoğu zaman 'RUH'a atfedilen özellikler dahi 'BEYN'de oluşmakta daha doğrusu 'algılanmakta'dır. 'BEYN'in hipotalamus ve singulat girus olarak adlandırılan iki bölgesi duygu denen karmaşık olayların

vuku bulduğu yerdir. Bu bölgelerdeki kişiye özgü 'NÖRON' al dizilim ve bağlantılar, olaylar ve durumlar karşısında hissedeceklerimizi belirler. Bunun davranış olarak açığa çıkış merkezi ise kortekstir.

Kısaca toparlayacak olursak 'BEYN' ilk temel programlamaya 'ANA' 'RAHİM'de iken maruz kalır ve 'ANATOMİ'k gelişmesini doğumdan sonraki bir yıl içinde tamamlar. 'NÖRON'lar ile onların uzantıları olan 'AKSON' (Neuritum) ve Dendritlerin birbirleriyle bağlantıları doğumdan önce her 'BEYN'de farklı bir biçim alır. Bu model, doğumla birlikte kesinleşir ve bireyin ömrü boyunca hiçbir değişikliğe uğramaz. İşte her birimizin yeteneklerini! 'BEYN'deki bu biyoelektrik kanallarının oluşturduğu Nöronal bağlantı modelleri belirler. Her bireyin düşünce, anlayış biçiminden, acizlik, beceriklilik, zeka gibi tüm yeteneklerine kadar her şeyin temeli, ana rahmindeyken, normal şartlarda bir daha değişmemek üzere belirlenmiştir. Tüm yaşam süresince, her birimiz, bu 'BEYN' 'PROGRAM'ımızın eseri olacak şekilde ve kapasitede düşünür, 'HİS'seder, 'ÖĞREN'ir, 'SEVER', 'KIZAR', 'ÇALIŞIR', kısacası 'YAŞAM'ımızı sürdürürüz.!. Önemli 'OL'an her ne için yaratılmış isek onu anlayabilmemiz, Beynimizin programının dahilinde 'KENDİ'mizi geliştirmemizdir. 'KENDİ' becerilerimizi,

Anlayış biçimimizi, zeka durumumuzu, Kapasitemizi 'BİL'diğimizde artık kimse ile kıyaslama durumu oluşmayacak!.. Sadece Kendimizdeki 'OL'anla yaşamımızı sürdüreceğ herAN 'ŞÜKR'hali ve her gelene 'EYVALLAH' ile 'MUTLU' bir yaşamımız olacaktır..

Eğer 'YERYÜZÜ'ndeki 'AĞAÇ'lar hep 'KALEM', 'DENİZ'de 'MÜREKKEP' olsa, arkasından yedi deniz daha kendisine destek olsa, yine de 'ALLAH'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki 'ALLAH' çok güçlüdür, hüküm ve hikmet 'SAHİBİ'dir.(Lokman/27)

Bugünkü yazımızda da 'TASAVVUF'la ilgili yazı yazmak nasip oldu. 'TASAVVUF' kişiyi 'DIŞSAL'lıktan 'İÇSEL'liğe 'ÖZ'üne yönlendirme 'HAL' yaşatma 'YOL'udur. Kişi bu 'YOL'la 'İÇ'alemini Benlikten, Kibir, Riya, Hasetlikten, Kin, Küfür, Ego ve Cimrilikten, en önemliside 'ŞİRK'den arındırarak 'HİÇ'lik makamına geçebilmekdir.. 'TASAVVUF'tan amaç yaşamı içinde her'AN'ı çözümliyebilmek 'O' bilince varabilmek, o'AN' için yaşam şeklindeki çözümleri üretebilmek, yaşama geçirebilmek, 'KURAN'ın dışsal olmadığını anlayabilmek, yine çözülmesi kendinde saklı olarak, 'ÇÖZÜM'ün kendi 'BEYN'inde olduğunu

ve her 'AN' yaşadıklarını iyi 'ÇÖZÜM'lemeyle mevcut 'OL'duğunu bilebilmek!. Böylecede 'KENDİ' KURAN'ını 'OKU'yabilmek tir. 'İNSAN' 'BEYİN' olarak düşündüğü sürece, araştırdığı incelediği sürece, beden 'BOYUT'undan sıyrılmayı başarabilir.

'TASAVVUF' insana Bedensellikten!. Kurtarıp 'BEYİN' ile hareket etmeyi öğretir.. Kendini 'TANI'mayı anlatır, Kendini Tanıma olayı ise bedensellikten kurtulunca ancak anlaşılır. 'BEN' buyum dediğin sürece 'O' 'BEN' seni 'HAPİS' eder 'BEDEN' boyutuna.!!!. DARlık yapar.. Oysa açabildiğin kadarıyla 'BEYN' ile sınırsızlığın anlaşılması, kapasiten kadar, kolaylaşır. 'BEYN'i ne kadar açabilirsen ne kadar hücreler arası iletişim yapabilirsen o nispette ufkun bilgin artacaktır. Bu bilgiler sadece 'BEYİN'de kalırda yaşama geçilmese oda saklı bir dosya seklinde kapalı şekilde kalacak bir işe yaramıyacaktır.

Meselenin özü 'TASAVVUF' bilgisi bilgi değildir..Bedensel yaşam içinde olan bir 'YAŞAM'dır ve 'ANLA'şılması zordur!. çünkü 'BEDEN'den alınan birşey yoktur. Ancak 'BEYİN' ile düşünerek 'BEDEN'in nasıl ve ne olduğunu anlayarak ve de onun işleyişinin 'ÖZ'üne vakıf olacaksın ki o zaman bu boyuttan öteki boyut için gerekli 'ANLAMALAR'ın yerli yerinde olsun.. Rüya misali!. Geceleyin uykunda rüya gördüğünde 'O' 'GÖR'düğün herşey 'BEYNİN'de

yaşanmıyor mu.? Rüyada herseyi yapabilmiyormusun.??
Koşuyorsun, Ağlıyorsun, yemek yiyorsun, yüzüyorsun, kavga ediyorsun, vs.vs.. 'BEDEN'siz olarak değil mi.? sadece Beyninde.. Normal bu boyuttada aynı şekildesin ama sen bu sefer tersi herşey 'BEDEN'inde olduğunu kabulle herşeyin 'BEYNİN'de olduğunu anlayamıyorsun veya anlamak istemiyorsun..

Kısaca 'TASAVVUF' sizlere 'EDEB' ile 'KADER'e 'RIZA'lığı, 'ALLAH'a teslimiyeti, 'ÖL'meden önce 'ÖL'meyi, 'ALLAH'ı her zerrede 'GÖR'erek (idrak ile), 'DIŞSAL'lıktan, 'İÇSEL'liğe, ve herAn 'ZİKR'le, 'SEVGİ' ile 'ALLAH'ı hatırlama, 'MUHABBET' etmekle, nasip ölçüsünde 'FENA'nın hasıl olmasıyla 'BEKA'nın ortaya çıkması sonucunda!. buna kavuşan kişinin 'VELİ' olmasını sağlayarak, kişiyi 'EVLİYA'lığa kavuşturan 'YOL'dur. Sonuç olarak 'EVLİYA'lığa kavuşan Kişiyi 'ALLAH'ın 'KADER' ve 'KAZA'sını, yanii 'O'ndan gelen herşeye 'RAZI' olarak Manevi Yolda 'KUL'luğunu yaşatarak Eyvallah-Elhamdulillah deme durumunun oluşmasını ve kişinin her 'AN' 'MUTLU' olmasını sağlayan bir 'YOL' bir 'YAŞAM' şeklidir 'TASAVVUF'!..

Damla olup Sal kendini Deryaya, karış 'DENİZ'e!

Sen damlasın karış git Deryada,

ne derdin kalsın, ne de tasan.

'KAYBOL' ortadan varlık olduğunu hiç düşünme.!

Damla iken kendini bir nimet sayabilirsin amma,

Denizin içine karışınca anlamı yok, yerin bile belli olmaz,

daha ne 'DÜŞÜN'ürsün!!! o mu bumu, öylemi böylemi diye..

Değerli 'DOST'lar herAN defterinizi dürün, hesabınızı görün, bir'AN' sonraya birşey kalmasın rahat olun!. Dün dün de kaldı CANcağızım.! anlamaya çalışın. Şimdiye kadar birileri sizlere HerAN sistemdeki incelikleri dillendirmeye çalışmış veya çalışılıyor olabilir.. Sizler bu Anlatılanları, incelikleri,çok Net anlayıp Ya direk dillendirenlerdensindir, yada dillendirilenleri anlamaya çalışanlardan!. Dillendirilenleri anlamaya çalışanlardan iseniz 'O' zaman nasip kısmet deyip, 'KADER'ine Rıza göster. Bu kadar basit bu sistem 'ANLA'yana.. Sadece 'ALLAH' 'KUL'u olduğunun 'BİLİNCİ'ne var, karşılıksız yap herşeyi!. Kimseyi ayırt etmeden, yakınım, uzağım diye ayırım yapmadan herkese eşit davran. Kendin için, Nefsin için birşey

isteme. Misal verecek olursak Okul çağındaki çocuğun senden birşey istiyor, sen ona alırım ama şöyle yaparsan, istediğim gibi olursan falan deyip karşılık bekliyorsun. Gayet normal olan bir durumu, yaşantının her 'AN'ında yaşıyorsun anlamıyorsun bile. Birde kılıfına uydurarak çocuklarından isteklerini,.. 'BAK'!. mutlaka okulunu iyi derecede bitirirsen, falanca okula girmeyi hak kazanırsan falan diyebiliyorsun. NEDEN?? onu 'DÜŞÜN'üyorsun, geleceğini sen ellerinle yapabileceğini 'ZAN'nediyorsun. kısaca her 'AN'ımız böyle, karşılıklı, menfaate dayalı Bir sistem üzere ki yanlış!!!. 'HAKK'iki sistemde karşılığı yok!. 'ALLAH'ın Dilemesi var, 'O' 'OL' der olur!. Sende ancak 'EYVALLAH' diyebilirsin. Kah 'NAR'ınla yakar kah 'NUR'unla cennete sokar.. 'HİKMET'inden sual olunmaz.. 'İNSAN' neyi kimi sorguluyor? sadece kendini kandırıyor kısaca. Vakit varken bir 'AN' evvel tekrar düşün!. tefekkür et.. HerANında 'MENFAAT'e dayalı şeyler varsa, çıkart yaşantından!.

Bugünlere kadar belki çok rahattınız ama bundan sonra dahada zorlanılacak zamanlar geliyor!. Karnınız doyuyor, rahat evlerde aç değil açıkta değilsiniz.. NEDEN? hala başkalarının yaşantısıyla kendi yaşantınızı kıyaslama ile yüksek beklentiler içine giriyorsunuz.. Amaç NE?? 'RIZK' herkesin ne kadarsa o kadardır, ne bir fazla ne bir eksik, yenilenler içilenler

'CENNET' yaşantısındaki gibi, geriye ne kalıyor sadece dünyada yarış içinde oluşan eşyalar, Benlik için olan gösterişler.. Alışın ve alıştırın Çocuklarınızı Kendinizi, Eşinizi, 'DOST'unuzu.. Hazırlıklı olun!. Hazırlıklı Olunca bağışıklı olunca 'SİSTEM'in.! ne kadar 'ZOR'lu 'AN'lar olursa olsun birşey olmaz sizlere. Kriz KİME???. parası, malı-mülkü olana, yani dünyalığı çok olana veya az olana, kısaca 'YAŞAM'ı 'DÜNYA'olana, 'ANLA'yın artık.. Sizlerin sıkıntı çekmesi demek 'AŞI'lanma misali, 'BAĞIŞIKLIK' sisteminizi güçlendirmek, virüslere karşı antikor 'OL'uşturmak demektir.. şu'AN'a kadar bunu başaranlar başardı yaşantı olarak.. 'BEYİN'sel olarak da alışmadığınız olağan üstü 'HAL'e düşünce 'HAL' yaşamayı 'TASAVVUF' terbiyesi ile becerebilmeniz çok rahat yaşam sürmenize neden olacaktır. Bağışıklık sistemi var bedenlerinizde zaten. 'AŞI'lar tamam. Sadece 'BEYN'deki alışkanlıklardan kurtulmak yani virüs taramasından geçirmek gerek her'AN', günde bir kere yada haftada bir kere, olmadı ayda bir kere.

Bizim bu yazdıklarımız duygusallıktan ve görev anlayışından uzak, sadece 'KUL'luğumuzun getirisi 'SEVGİ' ile dillendirilenlerdir. Bizim bir Davamız yoktur, ne düşünülürmüş derdimiz yoktur, Üzüntümüzde, sevinmemizde 'ALLAH'

içindir.. 'HIÇ' Derdimiz yoktur.. Derdi olan zaten kendinin var olduğunu 'ZANN' edenlerdir.

Kişi 'KENDİ YAŞANTISI'nda (Kendi kitabında) sistemi,
'DOĞRU' 'OKU'yabilirse ona tüm 'SIR'lar 'AŞIKAR' olur.

Her kişinin 'KURAN'ı, 'DİNİ' 'KENDİN'dedir.

'O'nun için Sizin 'DİN'iniz size, benim 'DİN'im 'BANA'dır.

'İLİM' de derinleşmiş olanlar, Biz ona 'İMAN' ettik,

Bütün ayetler 'RABB'imizdendir derler.

Bunu ancak 'AKIL' sahibi olanlar Düşünüp 'ÖĞÜT' alır..

Bu yazımda 11 Mayıs - 26 Haziran arası 'VENÜS ROTARI'
'GERÇEK'leşeceğinden bu konuda sizleri bilgilendirmeyi uygun buldum.

İlk önce bu Rotar kişide ne gibi durumlar ortaya çıkartır onunla başlayalım.Tabii ki sizlerin Doğum Haritanızda ki Venüsün nerede 'OL'duğu nun bilinmesiyle birlikte, diğer gezegenlerinde (Saturn,Mars,Ay,Neptün) Venüsle olan

'AÇI'ları da önemlidir.. Kare-Karşıt açılarda sıkıntılı durum söz konusu iken, 60-120 lik açılarda olumlu gelişmelerin yaşamınızda olabilirliği mevcuttur.

Bu 'VENÜS ROTARI'nın bir etkisinde daha önceki yıllardaki 'VENÜS ROTARI' ile benzerlik göstermesidir. Venüs 2004 yılının Mayıs-Haziran ile 2012 Mayıs-Haziranında Venüs Rotarı yapmıştı. Sizler bu yıllardaki durumunuzu dikkatlice inceleyin!. 'VENÜS ROTARI'na bağlantılı 'TEKRAR'lanmaların 'OLACAĞI'nı 'BİL'menizde fayda vardır..

'VENÜS RÖTARI' sizlerde eskiden kalan 'AN'lardaki güzellikleri ortaya çıkarıyorsa ne 'MUTLU' size, eğer geçmiş 'AN'lardaki 'HATA'ları ortaya çıkarıyor da onu eşelemeye meyilli bir durum çıkarıyorsa bilin ki sonu 'HÜSRAN'dır. 'Zerre kadar kini olan kişi Cennet'e giremez.' Her 'AN'ı dolu dolu yaşayan, 'SELAM' ismini yaşayan kişi bu Rotardan etkilenmez. Seven sevilir demiştik. Sevgi 'ÖZ'de olur ve yaratandan dolayı yaratılan her şey sevilir. Bu Rotar da gerçek sevgi ile menfaat sevgisi kesinlikle ortaya çıkar. Ayrılıklar (eş, dost, iş ortaklığı ve arkadaşlıklarda) çokça görülür.

Şu an ki Venüs Retro'su ile gizli düşmanlıklar ortaya çıkar dikkatli olunmalı.!Özden gelen gizlilikleride bu kategoride

değerlendirebilir de kendin ile yüzleşebilirsen 'GEN'lerinden geleni, gelecek 'NESİL'lere taşımazsın. Dosdoğru yolda 'NESİL'lerin olur. Ata 'GEN'i, çevre faktörü, 'İNANÇ' kopyasından neslini kurtar daha vakit varken. Dedi-Koduyu, Korkuyu, taklidi, 'BEN'liği bırak. 'ÖZ'üne kulak ver. 'O' seni doğruya ulaştıracaktır.

Konumuz 'VENÜS' Olduğundan ve Boğa Burcunun yöneticisi olmasından dolayı Boğa Burcundaki 'URANÜS'de önem kazanmaktadır.

'URANÜS' 2018'in ikinci yarısında Boğa Burcuna giriş yapmış ve 2025 yılına kadarda burada kalacağından 'VENÜS ROTARI' ve yaptığı diğer gezegenlerle olan pozisyonu da extra bir önem taşımaktadır.

'PLUTO' 25 Nisan-6 Ekim arası Oğlak Burcunda geri hareketinde olup,

'SATÜRN'de 9 Mayıs-30 Eylül arası Kova Burcunda 'ROTAR'a devam edecektir..

5 Haziranda 'PARÇALI AY' Tutulması vardır.

21 Haziranda da 'PARÇALI GÜNEŞ' Tutulması İkizler Burcunda gerçekleşecek ve Yöneticisi 'OL'an;

'MERKÜR'ünde 17 Haziran-13 Temmuz arası 'ROTAR'ı gerçekleşecektir..

'JUPİTER'in 13 Mayıs-14 Eylül arasındaki 'ROTAR'ı bazı 'OLUMSUZ'luk larıda tetikliyeceğinden dolayı 'AMAN' Dikkatli 'OL'un diyoruz..

Tüm bunları harmanlamaya çalışırsak; 'Ekonomi ve Düzen bozulmaları', 'Kafa Karışıklıkları', Tüketim, Para Piyasaları, Büyük Davalar, Sevgide Kafa Karışıklıkları, Ayrılıklar, Dedi-Kodular, Kıskançlıklar, İntiharlar, Yaşanılan bu Zaman içinde bulunan durumlardaki sorunlarla mücadele etmeler, İş-Güç Kayıpları, takıntılar, Sapmalar, Sapıklıklar, Depresyonlar, Alerjik vakaların çoğalması ile daha başka başka durumların gerçekleşmesi kaçınılmazdır..

Bu 'OLUMSUZ'lukların getirisi olan durumlar sizlere 'DIŞ'sallığınız daki 'GÖR'ünenler şeklinde 'OL'acağından 'SİZ'ler!. şimdiye kadar Anlatılmak istenilenleri uygulamayı seçerseniz eğer bu 'OLUMSUZ'lukları en aza indirebilmeyi ve sadece 'İÇ'selliğinizdeki 'GÜZEL'liklerin 'GÖR'ünenlerini idrak ile etkilenmeden bu süreçleri geçirebilmeyi becerebileceksiniz.. Zaten yukarıda da yazdıklarımda 'ANLA'sılması 'GEREK'liliği üzeri 'SİZ'lerin kendinizi 'BEN'likten kurtarıp 'ÖZ'ünüze yönelmeniz, zerre kadar 'KİN'iniz bile olsa terketmeniz, 'KORKU'larınızdan emin olarak herşeyin, 'Yaradan'dan 'OL'duğunu herAN

hatırlamanız, Her Hücrenize yaklaşımınızın 'SEVGİ' ile olması sonucunda da 'MUTLU'luğu yakalayabilmeniz Temennimizdir..

'VENÜS ROTARI'nda herkese gerekli 'OL'an 'TEK' şey 'SEVGİ'dir. Onu açığa çıkartmanız Dileklerimle 'SEVGİ'niz her Hücrenize 'AYNA' 'OL'sun' yine 'SEVGİ'niz Size Dönsün...

Kendini 'HAYAL-DÜNYAN'da aldatma.!

Gördüklerini, yaşadıklarını 'YORUMSUZ' olarak değerlendir.!

Her'AN'ı öğrenerek 'EGO'ndan uzak bir şekilde,

'İLİM' nerede 'OL'ursa olsun al.!

'DAR' bölgeden 'KENDİ'ni kurtar.!

'HEDEF'inden 'SAPMA'dan 'YOL'una devam et.!

Değerli 'DOST'lar bu yazımda sizlere Yaşamımızdaki her'AN'ın 'KARE' 'KARE' Resimlerden 'OL'uşmuş bir Film olduğunu ve bu Filmlerin her Birinin ayrı ayrı kareler ile Oluştüğünü ve bu Karelerin yanii 'AN'ların önemini anlatmaya çalışacağım.

Bu Boyutta Her Kişi yaşadığı süreçte Kendi Filmini Kendisi Yapmaktadır.. Her birimin karesi kendinde oluşmakta, yine bu kare-kare oluşturulmuş Resimlerin hızlandırılmış şekli ile oluşmuş Film!. bu boyutun son 'AN'ında 'SEYR'edildiği Anda hangi Tip Film olduğu 'O' 'AN' anlaşılacaktır.. Bazılarının Filmi Komik, bazılarının ki Aksiyon, Kiminin korku, Kiminin eşkiya veya kovboy, Kiminin de belki uzaylı film. Say sayabilirsen. Kiminizinde belki dini filmler misali falan filan. Bu sadece Kendinizin hazırladığı filmler..

Burada bir hususa dikkat çekmek isterim 'DOST'lar!. SonAn da Seyredilecek Olan 'FİLM'ini sakın Ölümü Tadacağına ANa bırakma.. Bu yazdığım'dan 'O' anlaşılmasın.. Bizim esas sizlere anlatmak istediğimiz herANda 'AN' yaşayıp 'O' Anın 'SON' Anında Filmini Seyretmeniz.. HerAN 'ALLAH'ın 'EL-ADL' Esması gereği hesabınızı görmeniz..

Oy oy oy.. Ne hoş bir Alem.. Bu ne güzellik.. Kendi filmini yapıyorsun.. Son anda onu 'SEYR'ediyorsun.. Hayret makamının ortaya çıkması son 'AN'da. Cezalandıran yok, Sen bunu bunu yaptın ey filanca yannnnnn diyen yok.. Adalet var.. Sen yaptın filmini.. Aksiyon, Korku, Eşkiya veya Kovboy filmi!. Son 'AN' da da 'SEYR'ediyorsun.. Sonucuna da sen katlanacaksın 'DOST'um..

Sistemin senin için istediklerini,yani Tek kare içindeki senin karelerini sisteme uygun oynatabilecek durumda yine sistemin istediği gibi yapsan,'AN YAŞAM'ında!. Yap denileni!. herAN Yaşamını ona uygun hazırlasan, kare-kare Resimlerin olsa, Son'AN'da hızlandırılmış Resimlerin 'SONUCU'nda ki 'FİLM'inde güzel ve Hoş olur.. Kimseye kötülük düşünmesen?? Yaradanı 'SEV'sen Her'AN'.. Sana yaşamında ara ara kötülükler isabet etmiş 'OL'duğunda bile 'YARADAN'a sığınıp 'OLAY'ları 'YORUMSUZ' yaşamaya çalışsan.. 'O' zaman son 'AN'daki filmin 'Seyr' hali ne hoş olur biliyor musun..

Ne hoş bir 'SİSTEM' muazzam bir 'YARADAN'.. Sadece 'SEV'ilesi bir 'ALLAH'!. HerAN.. Nereye başını çevirsen onun 'VECHİ'ni görürsün.. 'SEVER'sen!. HerAN mutlusun. Bu durumda ne hesap kalır ortada ne 'CENNET' ne 'CEHENNEM'.. HerAN ayrı bir Şan, Hesabın kitabın sadece 'SEVGİ' olur.. 'O' durumda da hesabını kapatırken 'SEVGİ'!. ile 'AÇ'arken yine 'SEVGİ' ile olur.. 'SEVGİ' her tarafını kaplar.. 'DÜNYAN', 'BEN'liğin, Çoluk-Çocuk, Eşin, İşin yok olur. Artık herAN Sevgi ile oluşturulan karelerde Görünen devamlı sevgi olur.. Gönlün çoşar.. Gönüller feth olunur.. Ortalık her yer herAN 'MİS'ler gibi kokar.

Ey İman edenler!. Her'AN'ki 'OLUŞ'lardaki 'OLUŞ'lara teslim olun.. İman edin!. 'YAP' denileni 'YAP'ın,

'RAHAT', 'SÂKİN' olun, kendinizi bırakın sistemin işleyişine Yorum yapmadan.. 'KUL'luğunuzu yaşayın kısaca.. Size birşey isabet ettiğinde de o'AN' isabet eden ister 'HAYR'lı gibi gözüksün, ister 'HAYR'sız gibi 'FARK'etmez her ortamda 'ELHAMDULİLLAH' diyebilin.. Eğer diyebiliyorsanız ne 'MUTLU' size. 'BirAN' sonraki 'Resim Kare'nizin!. 'Allahın Sistem'ine uygun Kareler den olması ve Allahın sistemi üzeri 'OL'uşturduğunuz ve 'OL'uşturacağınız 'FİLM'inizi son'AN' güzel 'SEYR'etmeniz, her'AN' 'MUTLU' 'OL'manız 'SİZ'lere 'Nasib' 'OL'sun Dileklerimle..

**Elbette 'ALLAH' !. yarattığı her Hastalığın çaresini,
'TEDAVİSİ'ni yaratmıştır.**

Bu yazımda sizlere vücutta oluşan veya dışarıdan giren zararlı virüs, Bakteri gibi çeşitli organizmaların nasıl bir işlem den geçtiğini kısaca anlatmak istiyorum. Önce 'YARADILIŞ'la başlayan 'SİSTEM'in nasıl çalıştığını 'ANLA'tmakla işe başlayalım.

Anne ve babadan gelen hücrenin, Annenin vücudunda birleşmesi ve daha sonrasında hiç durmadan bölünerek et parçası şekline gelmesi ile yine bu et parçasını

oluşturan 'HÜCRE'lerin bölünmesiyle 'VÜCUT' oluşmaya başlar. 'OL'uşan her yeni 'HÜCRE' farklı farklı şekle bürünür. Aynı 'TEK' hücreden olmasına rağmen hepside farklılıklar gösterir..

Vücudumuzda birbirinden farklı ikiyüz çeşit Hücre vardır ve herbirini birbirine bağlayan sinir hücrelerinin(milyarlarca hatta Trilyonlarca) oluşturduğu 'Sinir Ağları' ile bir bölgeden diğerine 'AN'ında haberleşirler. Yaşayan 'CAN'lılar!.. yaşamlarını devam edebilmeleri için gereksinim duydukları maddeleri soludukları 'HAVA'dan ve yedikleri maddelerden alırlar.. Dolayısıyla Vücuda ister solunulan Hava olsun, isterse yedikleri yiyecekler olsun Virüs ve Bakteri gibi gözle görünmeyen çeşitli organizmalar da girerler.

İnsan Vücuduna dışarıdan giren yabancı Virüs, Bakteri gibi çeşitli Organizmalar, Vücuttaki Yiyici Hücrelerin hemen devreye girmesiyle hiç bir uyarı vermeden bu virüsü, bakteriyi hallederler. Eğer vücuda giren virüsler farklı, Tanınmayan ise vücuttaki yiyiciler (buna antivirüs görevi yapan hücreler diyelim) bu yabancı virüslerle savaşa başlayarak sindirmeye çalışırlar. Eğer savaşa girdiği virüsler, Bakteriler belirsiz ise,tanınmıyorsa veya çok fazla ise çaplarının

büyüyerek patlamasına!. ve sıvı şeklinde dışarı çıkmasına yol açarlar.

Vücudumuzda böyle zararlı virüs ve bakterilere karşı direnç gösteren, onlarla savaşan, hatta onları yiyen sistemin adına Bağışıklık sistemi denilir. Genelde İnsan Vücudu çok çeşitli organizmalara bağışıklıdır.. Ağızımızda bulunan Tükürük ile Burnumuzda bulunan Mukus, yediğimiz besinlerden ve soluduğumuz havadaki yararlı organizmaları süzerler ve zararlı gördükleri maddeyi de yok ederler.. Tabii yinede bunları aşan Bakteriler olursa da Mideye ulaştıklarında bu seferde Midede bulunan mide asidi bunları yok ederler.

Bunların haricinde İnsanın 'DERİSİ'nde Vücuda Bakteri girmesine engel olup, deride bir kesik olduğunda, o bölgede oluşan bir enfeksiyon mikrop oluşma durumunda da bu sefer devreye 'LOKOSİT'ler girerek mikrobu kapan 'O' bölgede savaşa başlarlar.. Belli bir zaman sonra da o bölgede beyaz bir madde gibi 'İRİN' oluşur ki bu Lokositler tarafından bakterilerin yenildiği, imha edildiği anlamına gelir.

Birde kısaca Virüs nedir? Bakteri nedir? bunlardan da kısaca bahsedeyim. Virüsler ne canlı ne de cansız diyebileceğimiz, hareket, beslenme, üreme gibi canlılık alametlerini göstermeyen ama Vücuda girdiklerinde Üreyebilen,

mikroskobik varlıklardır.. Buna karşı Bakteriler ise TEK hücreli Canlılardır ve iyi-kötü bakteri olarak bilinirler.

Buraya kadar 'ANLA'ttıklarımızda 'ANLA'şılacağı gibi 'ALLAH'ın yarattıklarının.! her bireyinin.! korunması 'KENDİ'nde saklı olup, kendine özel bir bağışıklık sistemi ile kendi kendini iyileştirme yeteneğine sahip olmasıdır. Her 'BİRİM'in 'BAĞIŞIK'lığı ayırdır ve kendisine 'ÖZEL' dir. İnsanlar doğduklarından sonra maruz kaldıkları çeşitli hastalıkları geçirmeleri ile 'AKTİF' bağışıklık sistemlerine sahip olurlar.. Birde bu tip hastalıkları geçirmeden de 'AŞI' olurlarsa yine aynı şekilde Aktif Bağışıklık sistemine sahip olurlar. Bunu tersi ise ilaçlarla olan iyileşmelerde ise kişide 'PASİF' Bağışıklık sistemi gelişir.

Sonuç olarak her Kişi Kendi Vücudunu Kendi Sistemini çok iyi Bilmesi gerekmektedir!. Kendini Bilen 'RABB'ini bilir.. Sistem o kadar Muazzam işlev 'HALL'indeki!. bunlardan 'GAFFLET'te olmamak gerek. Dışarıdan gelebilecek her türlü Virüs, Bakteri, parazit, mantar vs.vs çeşitli gözle görülemiyen mikroskobik varlıkların Vücuda girmemelerini çalışmak ilk önceliklerden 'OL'malı.. Varsayalım ki bu saydıklarım yinede Vücuda girdiler!. 'BİL'inmeliki sistemde zaten kişiye özel 'ALLAH' tarafından her 'YARADILAN'a verilmiş olan 'BAĞIŞIKLIK' sistemi

mevcut.. Sakın ola panikleme, korkuya kapılma, stres ve sıkıntıyla Kuvvetli olan 'Bağışıklık Sistemi'ni Zayıflatma.

Ancak onlardan 'İlim'de derinleşmiş olanlar ve 'İman' edenler, Sana 'İndirilen'e ve senden önce 'İndirilen'lere 'İman' ederler. Onlar, 'Namaz'ı kılan, 'Zekat'ı veren, 'Allah'a ve 'Ahiret' 'Günü'ne iman edenlerdir. Biz onlara büyük bir mükafat vereceğiz.

Değerli 'DOST' lar en son yazdığım yazımda Virüslerin değişik yollarla vücuda girdiklerinde karşılaştıkları durumları anlatarak aslında Vücudumuza giren Virüslerin 'ZARARLI'mı 'ZARARSIZ'mı olduğunu ayırt eden bir mekanizmanın (Bağışıklık sisteminin) vücudumuzda zaten mevcut olduğunu kısaca anlatmıştım. Bu 'Yazım'da dünkü yazının devamı niteliğinde olup 'BEYİN'in ortasında bulunan 'Hipotalamus'ta üretilen 'Oksitosin've'Vazopressin' Hormonunun arka Epifiz Bezinde Depolanması sonucunda ortaya çıkan etkilerini anlatmayı sizlere uygun buldum.

ilk önce 'Oksitosin Hormonu'nun Vücuttaki etkilerinden bahsedeyim. 'Oksitosin Hormonu' (Sevgi, Aşk, Mutluluk

Hormonu) olarak özellikle 'Kadın'lar için önemlidir.. Erkeklerde ise bu kıskançlığı en aza indirerek 'Empati' ile olaylara bakışını sağlar. Bu Hormonun yeterli miktarda salgılanması ile kişi kendini 'MUTLU', 'HUZUR'lu hisseder. Kişiye 'Cömert'lik duygusu ile Sosyal uyumu, birlikteliği verir. Bu Hormon dış etkilerle yani Sevgi ile yaklaşımlarda, Sarılmalarda, Dokunmalarda, 'Arzu'larda veya 'Arzulanma' durumunda, Arkadaş çevresinin 'genişle' tilmesiyle ve Sosyalleşmeyle, Araştırma ve sohbetlere katılımı artar.. Önemli olan bir özelliği de 'İltihap Önleyici' olmasıdır ve yaraların çabucak iyileşmesini sağlarlar.. Eksikliğinde ise Korku, Stres, Gerginlik, sürekli Kaygı hali, Mutsuzluk, huzursuzluk gibi durumlar ortaya çıkar.

Vazopressin 'Hormon'unun Vücuttaki görevi 'Beyin'deki dağılımı ve 'Salınımı' ile önemlidir. Bu Hormonu etkileyen faktörlerdeki 'Stres', 'Sıkıntı', 'Korku', 'Nefret', 'Ağrı-Sızı', 'Kusma', 'Yara'lanma gibi durumlarda 'SIVI' 'Alımı-Atılımı'nda bir dengesizliğe yol açabilirler. Bu durumlarda 'AN'ında Kan damarlarını kasarak Kan basıncının yükselmesini sağlarlar ve böylece Kanda oluşan değişikliklerdeki 'SU' miktarını düzenlerler. Sıvı eksikliği durumunda ise Aşırı terleme ile Kan 'Basıncı'nın sabit kalmasına sağlarlar.. İnsan vücudunda %45 ile %70 arasında su miktarı vardır ve çok

önemlidir.Suyun %10 'Az'alması yaşam için çok 'Tehlike'li olabilir!. %20 'Az'alması ise 'Ölüm'le 'SONUÇ'lanabilir. Bu 'SU' 'Seviyesi'nin 'Düzenlenme'si 'BEYN'deki 'Hipotalamus' tarafından sağlanmaktadır.

İnsan Beyninde Hipotalamusun çok önemli görevleri vardır ve bunlar; 'Hafıza','Duygu'lar,'Karar Verme','Beş Duyu' ve 'Kendi'ni 'Kontrol Edebilme','Korku','Nefret','Vücut ısısı'nın düzenlenmesi ile 'Vücut Ritmi Kontrolü'dür. Hipotalamusun hücrelerinde alıcılar vardır ve bu alıcılar Kandaki sıvı miktarını herAn ölçerler. Beyindeki 'HİPOTALAMUS' kan testi laboratuvarı gibi çalışarak herAN kan değerlerini analiz eden bir laborant gibidir.

Olası bir farklılık durumunda hemen 'ALARM' sinyali vererek 'ACİL' koduyla arkasında bulunan 'HİPOFİZ' bezine mesaj gönderirler. Mesajı alan hipofiz bezi bu mesajın ne içerdiğini 'AN'ında analiz eder.. 'Kendi'sinde 'Depolanmış şekilde bulunan 'VAZOPRESSİN'(Hipotalamus hücreleri tarafından üretilmiş olup formülü şifreli olarak 'DNA'da mevcuttur) isimli 'Hormon'u kana bol miktarda bırakır. Bu Kana bırakılan hormon Böbreklere kadar giderek oradaki suyun yeniden düzenlemesini ve tekrardan kana karışmasını sağlayarak Vücuttaki 'SU'

dengesini ayarlarlar.Bunu herAN Bizler hiçbir şeyin farkında olsak veya olmasakta yaparlar..

Buraya kadar yazdıklarımnda geline nokta "Hipotalamus'un ürettiklerinin işleyişiyle ilgili bilinenlerden daha ziyade bilinmeyen yanını sizlere açık etmemle ilgili.. Bu iki Hormon bizce çok önemlidir.. Sebebi ise bu iki Hormonunda Karşılıklı Sevgi, Aşk, Sarılmalar, Arkadaşlıklar, Sohbetler, Yakın temas ve 'SOSYAL'leşme ile ilgili olduğudur..

'Hipotalamus' Hücreleri tarafından üretilen Oksitosin Hormonu eksikliğinde Mutsuzluk, Korku, Stres, Gerginlik, huzursuzluk, sürekli Kaygı hali görülür. Vazopressin Hormonunun normal seviyelerin altında bulunması sonucunda ise 'O' 'İnsan'ların ilişkilerinde 'Sorun'lar görülür.. Bu kişiler genellikle 'Eş'siz, Arkadaşsız, Çevreden kopuk, Kendi başlarına yaşarlar. Malumunuz üzere bilinmeyen hastalık(Virüs) sebebiyle insanların sosyalleşmesi belirsiz bir süreliğine askıya alınmıştır..Yukarıda da saydığım sebeplerde üzerine eklenince bu iki 'Hormon'a olan ihtiyaç fazlaşmaktadır.. Kısaca bu durumda çoğunluğun Beyinlerindeki bu 'Hormon'lar azalmış belkide yok olmaya yüz tutmuş Olabilir.. Bizim tavsiyemiz herAN 'ÖZ'ünüzle 'Sevgi', 'Aşk', 'Muhabbet' ile 'OL'abilmeniz.. 'Öz'ünüzle herAN temas halinde, Yakın Olarak

bulunabilmeniz.. 'SU' 'Biz'im tabirimizle 'MANA' olarak 'İLİM'i temsil ettiğinden 'Kendi'nizdeki 'İlmi' ortaya çıkartın, 'SU'suz ('İLİM'siz) kalmayın.. Yakınlığınız 'ÖZ'ünüze 'OL'sun. Hiçbir Durum sizi Korkutmasın.. 'ÖZ'ünüzle herAN Sosyal olarak (Tüm Beden Hücre Topluluğu ile) 'Bir' olarak herAN Muhabbette kalın.!... 'MUTLU' kalın.!...

'GÖR'müyorlar mı, gerçekten 'O'nlar her yıl, bir veya iki defa 'BELAya çarptırılıyorlar da sonra 'TÖVBE' etmiyorlar ve 'ÖĞÜT' alıp 'DERS' çıkarıp 'DÜŞÜNMÜYOR'lar.

Değerli 'DOST'lar sizlere daha önce Venüs Rotarıyla ilgili bir yazı yazmış ve 'MAYIS AYI'nda oluşacak değişik 'Rotar'lardanda bahsetmiştim.. Bu yazımda yine önemli Gördüğüm 'JÜPİTER ROTARI' ile ilgili birkaç bilgiler aktarmak istiyorum..

Jüpiter'in Güneş çevresinde tam bir 'TUR' yapması yaklaşık 12 yıl alır ve yaklaşık 4 ay boyunca her yıl geriye gider.Jüpiter geriye gittiğinde HAYAT'taki 'VİZYON'larınızı, İDEAL'lerinizi ve İNANÇ' sistemlerinizi gözden geçirmek iyidir.Bu yıl 14Mayıs 27°ile 12Eylül 17°leri arasında

'OĞLAK'taki 'Jüpiter Rotarı'nın bazı 'OLUMSUZ'lukları
'TETİK'liyeceğinden!. Dikkatli 'OL'unmalı!!!.

Not: '2008 Eylül'ünde Jüpiter Oğlakta geriye gittiğinde
yüksek Faizli Mortgage Krizi yaşanmıştı.

Jüpiter Rotarda iken 'MANEVİ', İÇ'sel 'GÖZ'lem ve
DÜŞÜN'menin 'Zaman'ıdır. Büyüme ve gelişme, mutluluk ve
başarı ile ilgili bazı 'SORUNLAR'la uğraşmak gerekebilir. Bu
Jüpiter Rotarı sırasında kendimizi ekstra yorgun ve
uyuşuk, motivasyonumuzu kaybetmiş gibi hissedebiliriz.
Gecikmeler, Ani değişiklikler, İnançlardaki değişim ve
karışıklıklar olasıdır. 'İYİ' veya KÖTÜ' olabilecek!. ancak daha
yüksek GÜÇ'ü anlamak için gerekli olan belirli OLAY'larıda
yaşamayı sağlar.

Jüpiter Rotarda iken Yurtdışına yeni 'BİLGİ' ve 'KEŞİF'ler
aramak için veya Turistlik bir seyahat yapmayı planlıyor hatta
düşünüyorsanız eğer, bu tarihlerde ön'GÖR'ülemeyen bazı
ŞEY'ler olabilir, bu herşeyin sonu değil!. Sadece Rahat olun,
Paniklemeyin, böyle bir durum Olursada Sabır ile Tebessüm
edin, 'DIŞ'a doğru değil de 'İÇ'e doğru 'YÖNEL'me
yaparak,'DIŞ'sal seyahatinizi 'İÇ'sele doğru yönlendirin.
Ayrıca bu tarihler hem içsel hem dışsal detoks yapmaya
uygundur. 'BEDEN' ve 'RUH'unu arındırmak bu tarihlerde size

'POZİTİF' kazanımlar sağlayabilir ki bu sizin 'KADER'inizdeki etki alanlarınızı (kişisel gücünüzü) genişletir. Jüpiter bedende 'KARACİĞER'i temsil eder. Bundan dolayı Diyet yapmanız veya Oruç ile Karaciğerin kendini yenilemesini sağlamanız ile de bu Rotar etkisi sonucu!. olabilecek ön'GÖR'ülemeyen 'Sorun'ları daha kolay aşabilmenize neden olur. Zaten bu 'AY' Ramazan Ayı olması hasebiyle 'ORUÇ' tutmanız kaçırılmaz bir 'NİMET'dir..

Jüpiter, normal işleyişinde Cahilliğinizi ortadan kaldırarak sizi büyümeye ve bolluğa götürecektir bir kaliteye sahiptir. Oysa 'ROTAR' sırasındaki bu Jüpiter, geçmiş hatalarınızı tekrar Gözden geçirmenize ve Hayatınızdaki 'OLUMLU'ları Görmenize yardımcı olur. Bu Jüpiter Rotarı, 'Siz'i 'KRİZ'e karşı koymak ve Hedeflerinize ulaşmada 'NET'lik kazanmanıza yardımcı olmak için yeni bir bakış açısı getirebilir.. Belki de zorlukları kabul etmenizi ve hedeflerinizi Maddi başarıya hizalamanızı sağlar

Jüpiter Rotarından En Çok Etkilenenler; Büyükbaş hayvanlar, Hisse senedi yatırımcıları, Cemaatler, Örgütlü Dinlerde yer alanlar, Seyahat endüstrisinde yer alan kişilerdir.

Bu sistemde herkes bir mücadele içinde olup arada bir 'KÖTÜ' günler geçirebilir, ancak 'YAŞAM'ın daha 'MUTLU' kısımlarına geri dönebilmek için olan 'YOL'u bulmak ve

'YAŞAM'la ilgili olan her durumda, herkesin 'ÖZGÜR İRADE'sine sahip olması çok önemlidir. Negatiflere takılmak yerine pozitiflere odaklanmak, bir şey geliştiğinde Onun etrafındaki her şey de gelişir gerçeğini unutmamak gerekir. Belli bir ölçüde Dünyada nasıl davrandığınız veya davranacağınız, kısaca 'SEÇİM'leriniz belirleyici olacaktır.. Son zamanlarda, seçeneklerinizin çoğu değişti. Aldığınız bazı kararlar, standart yaşam şekliniz olan ne varsa artık sisteminizde değil. Bu güncel olaylar sırasında bunalmış, 'STRES'li veya 'KORKU'yla dolu olabilirsiniz.

'OĞLAK' burcundaki Jüpiter Rotarı, yaşamak istediğiniz hayatlar ve yaratmak istediğiniz deneyimler hakkında karar vermenizi ister. Oğlak enerjisi tamamen sebep ve sonuç ile ilgilidir. Eğer çok çalışılıp çabalanılırsa ancak bu Rotar rahat geçilir.

Sonuçta Jüpiter Rotarı, geçmişte terk etmiş olduğunuz çalışmalara geri dönmek veya eskiden sahip olduğunuz bir inanç sistemine 'İÇ'sel olarak yeniden bağlanmak için mükemmel bir zamandır. Maneviyatınızı yeniden keşfetmekle hem küresel hem de bireysel Kaderinizi holografik olarak değiştirdiğinizin 'FARK'ında 'OL'un.. Artık Stres ve Korku'dan uzak herAn'ınız

'MUTLU' olarak içselliğinizde 'ÖZ'ünüzle 'ÖZGÜR'ce
'YAŞA'yın!!!!....

Her 'İNSAN' için önünden ve arkasından Takip edenler vardır..
'ALLAH'ın emrinden dolayı onu gözetirler..'ALLAH'ın izni
'OL'mayınca Hiçbir musibet isabet etmez ve takdir ettiğiinden
başkası dokunmaz.. Yeryüzünde hiçbir 'CANLI' yoktur ki,
idaresi ve yönetimi onun elinde olmasın ve onu yaratmadan önce
bir kitapta yazılmış 'OL'masın..

Değerli 'DOST'lar Bugüne kadarki yazılarımda ara ara
BEYN'in değişik bölümlerinden bahsederek Biz 'DÜŞÜNEN'
'CAN'lılar için önemini izah etmeye çalışmıştım. Bugünde yine
Beyindeki farklı bir bölümden ve işlevinden!.Yansıdığı kadarıyla
'ANLA'tmaya çalışacağım..

'Beyin Korteksi', 'Bilinçli Bilgi'leri işlemekten sorumlu olan
'Beynin Alanı'dır.'Beyin Sapı' ise 'Omurilik' ve 'Beyin
arasında'ki bağlantı olup, Beyin sapı ve 'Serebral Korteks'in
(daha önceki bölümlerde anlattığım Beynin en gelişmiş
kısmındaki Algılama, Anlama, Düşünme, Konuşma, Vücudun
Motorik fonksiyonları gibi işlemlerden sorumlu, Gri maddeden

oluşan ve Beynin dış kısmının adı) her ikisi de 'DUYUM'(Duyularla Araçsız olarak gerçekleştirilmiş Bilinç) ve 'Motor Fonksiyon'u (harekete geçmeyi destekleme, belirli bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilen öğrenilmiş hareketler) de rol oynar ve bu yapılar arasındaki motor ve duyu sinir yollarını birbirine bağlar. 'Beyin korteksi'nin 'Beyin hücre'leri ile 'Beyin Sapı' arasında bilgiyi 'Taşıyan Sinir'leri vardır ki bunun ismi 'CORONA RADIATA'dır (Biz sadece Beyinle ilgili olan Corona Radiata'dan bahsediyoruz, Embriyoloji kısmıyla ilgili olanı belki başka bir bölümde) ve Beyin'deki bölgeler arasında mesaj gönderme ve almadaki rolü nedeniyle önemli bir 'Sinir Grubu'dur.

'CORONA RADIATA' 'Serebral Korteks' ve Beynin iç kapsülü arasında bir dizi yayılan lif olup, Korteksten iç kapsüle uzanan yelpaze şeklindeki lifler ve birkaç farklı lif yolundan oluşurlar. Hem Vücuda hemde Vücuttan mesaj taşımalarından dolayı bizim için önemlidir.

'İNSAN'lar!.. her zaman 'Dış etken'lerden etkilenmişlerdir. Dış etkenlerden aldıkları negatif etkiler ile Vücutlarında oluşan değişiklikler, Depresyon, Hipertansiyon, Şeker, Kalp sorunları sonucu Beyin'lerine ulaşan mesajlar hasar olarak tekrar geri

dönüşlerinde Vücutlarını etkiledikleri için bu 'Corona Radiata' önemlidir.

Daha önceki bölümlerde 'Beyaz' maddeden söz ederek 'Sinir Sistemi'mizin bir parçası olduğunu ve 'Beynin farklı alanlarını birbirine bağlayarak, yollar oluşturarak, başka organlara komut verdiği'nden bahsettim.

Beyaz madde birçok hastalıklar ve süreçlerinden etkilenirler. Ayrıca bu Beyaz madde Sinir lifleri, destekleyici hücreler, Doku ve yapılar arasındaki boşluklar ile Gri maddenin uzantıları olup Beyin hacminin yaklaşık % 60'ını oluştururlar.

'Corona Radiata', İskemi'de(vücuttaki herhangi bir doku veya organa kan akışının azaldığı ya da kesildiği) durumlarda, 'Multiple Skleroz'(Beyinde ve Omurilikte, mesajları taşıyan sinir Lifleri etrafındaki koruyucu kılıfın(miyelin kılıfı) hastalığı durumlarında, Bağışıklığın!. Virüs salgınlarına maruz kaldığı durumlarında, Hücreye toksik şekilde etki etme durumlarında, Hücreyi öldüren ya da fonksiyonunu durduran maddeler (Sitotoksit) dahil olduğunda, Romatizma hastalığında, Beyaz Maddeyi etkileyen TÜM hastalık durumlarında, Bedende oluşan hasarlarda (Felç durumunda) etkilenebilirler. Bunların 'Sosyal' ve 'Duygu'sal işlevsellik üzerinde büyük etkileri olabilir.

Dikkat ederseniz son günlerdeki yazılarım; herAN 'OL'uşmuş ve 'OL'uşmakta olanların 'BEYİN' üzerinde yapabilecekleri etkileri daha iyi anlayabilmeniz, Kendinizi 'TANI'maktaki becerilerinizi artırabilmeniz içindir.. Kişi Kendini Tanıdığı sürece 'RABB'ini Tanır..

Her İnsan Doğduğu 'AN'dan itibaren çevresinde olan herşeyi Tanıma, Anlama sürecine girer ve Zaten herAn Oluşumlara açık bir 'Beyin'lede yaratılmışlardır. Fakat daha öncedeki yazılarımda da belirttiğim gibi Doğumla başlayan Bebeklik ile yetişme süreci şartlarının durumu ve doğum öncesi Anne karnında geçen 9 'AY'da alınan etkiler önemlidir. Bu daha sonra Doğduktan 0-3 yaş aralığına kadar ki dönemdeki Annenin psikolojik, Nörolojik, Sosyolojik, bedensel ve yaşamsal durumları!..Kişinin yetiştiği Çevre, Örf, Adetlerin kişi üzerindeki etkileri ve 'GEN'lerden aktarılanlarla bu boyutta son'AN'a kadar devam eder. Oysa 'AKLI'nı kullananların ancak 'ÖZ'e varabildiklerini, 'ALLAH'ı bulabildiklerini, bunun içindir ki 'BEYN'in çok önemli olduğunu, her'AN' geliştirmek 'BİZ'im kendimizde 'SAKLI' 'OL'duğunu anlatabilmek 'AMAÇ'ımız.. Yine her'AN' hafızanızın alamıyacağı kadar çok Frekans ve çeşitli Radyasyonların etkisinde 'OL'duğunuzu da 'UNUTMA'manızı tavsiye ediyorum. Bir'AN' evvel 'DIŞ'sallıktan, 'İÇ'selliğe 'HİCRET' edin.. 'DIŞ'sal olan

herşey şuAN zaten bir değişim sürecindeyken siz dışsal değil 'İÇ'sele yönelin, değişin, Kendinizi Tanıyın, her 'AN' Sağlıklı Kalın, YENİLENİN..

O 'AKIL' sahipleri, Ayakta dururken, Otururken ve Yanları üzerine Yatarken daima 'ALLAH'ı 'ZİKR'ederler, 'GÖK'lerin ve 'YER'in yaratılışını 'TEFEKKÜR' ederler ve: 'RABB'imiz!.. Sen bunları boşuna yaratmadın.Sen bütün eksik sıfatlardan uzaksın.Bizi cehennem azabından koru!.. derler.

Değerli 'DOST'lar buraya kadar yazdıklarım ile yıllar boyu yaptığımız karşılıklı 'MUHABBET'lerde sizlere 'TEK' tavsiyem 'OL'muştur 'O' da 'AKIL'ınızı herAN kullanmanız, her'AN' 'ZİKR' halinde 'OL'manız ve en önemlside 'TEFEKKÜR' etmeniz Hakkındaydı.. Çünkü 'İNSAN' 'DÜŞÜNEN' bir Varlıktır..'O' ancak 'AKLI' ile diğer Varlıklardan Üstündür ve Bu 'AKIL'lı olmasından dolayıda 'SORUMLULUK' sahibidir.. Zaten 'AKILSIZ' ise sorumluda değildir.. 'AKIL'lı İnsan olarak herkişi Tefekkür etmek zorundadır.. Aksi Halde daha öncede bir yazımda belirttiğim gibi %95 lik Bandwagon Effect kısmında olan kişilerden olup değişik akımlara kapılarak

'TAKLİD'i bir yaşam içinde, Kendi 'HÜR' düşünceniz olmadan bu boyuttan geçip gidersiniz..

Tefekkür arapçada f-k-r kökünden gelir ve genellikle derinlemesine Düşünme, Fikir yürütme, çaba sarfetme, üretme, olarak bilinmektedir.. Fakat bu derin düşünce!. Nefsani sıfatlarla kalınca kişiye yarar sağlamıyacak ve hatta bu Düşünce kişinin Felsefe boyutunda kalmasına neden olacaktır.. Kuranda Tefekkür iki grupta gözlenmektedir; 1.ci grub Kuran üzerine Tefekkür, 2.ci grub ise Canlı, Cansız Varlıklar üzerine Tefekkürdür..

Peki Tefekkürü daha iyi anlamak için neye dikkat etmek gerekir diye soru akla geldiğinde öncelikle Tefekkürle birlikte 'TEZEKKÜR' (Basiret Gözünün açılması için dil ve kalb ile akıldan geçirme,herAN Zikr Hali), 'NAZAR' (Gözle bakmak,Kalb Gözüyle Okumak,Düşünmek), 'TEDEBBÜR' (işin iç yüzünü,başlangıcını ve sonunu düşünmek), 'TAAKKUL'(akıl erdirmek,zihin yorarak anlamak) kelimelerinin 'MANA'larına! ehemmiyet vermek gerekir.. Bu kelimelerin Arapça olması anlaşılamiyacak olacağı anlamına gelmez. 'KURAN'da (her kişinin Kendindeki 'ÖZ'ündeki olan Kuran'ın açığa çıkartması, (OKU'ması) her 'AYET'in anlaşılması her normal kişinin açık net olarak anlayacağı şeklindedir.. Birde Ayet'lerin açık net

olmayan, anlaşılamiyacak şekilde olan 'MANA'ları vardır buna 'MÜTEŞABİH' ayetler denir.. Bu Müteşabih Ayetlerin bazılarının açığa çıkartılması, bazı 'SİR'lara vakıf olabilmek için, 'AKIL', 'İMAN', İNANÇ', 'NASİP' ve en önemlisede ancak 'TEFEKKÜR' ile olabilesidir.. Bununla birlikte yine 'Kuran'da anlaşılamiyan Müteşabih Ayetler olduğu gibi, bir kısmında da 'MECAZ'lar (gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılan) 'MÜPHEM'ler (herhangi bir durumun ya da kişinin davranışlarının belirsiz olduğunu anlatmak için kullanılan), 'MÜŞKİL'ler (kendisiyle kastedilen mananın emareleri üzerinde derinlemesine düşünme ve incelemede bulunma yoluyla anlaşılması), 'GARİB'ler(manası kolayca anlaşılmayan, bilinmiyen) bulunmaktadır..

'ALLAH' 'YOK'tan 'YARATTI'ğı hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır.'YARATTIĞI' 'AKIL'lı 'İNSAN'larada yine onların 'ANLA'yacağı şekilde 'KURAN' kitablarını 'OKU'nası halde, yine Kendi kabiliyeti ve kapasiteleri kadarıyla 'NASİP' etmiştir.. Her kişi, ancak 'ALLAH'ın kendisine verdiği 'AKIL' kadarıyla 'İŞ' yapacaktır.. Kısaca 'DÜNYA'da yaptığı işler,'AKIL'ları 'NİSBET'indedir, 'AHİRET'teki 'MÜKAFAT'ları da bu işlere göre verilir... 'İNS-'AN'ın 'BAŞARI' ve 'MUTLU'luğu, ancak 'AKIL'ını herAN çalıştırması,derin

düşünce yanii 'TEFEKKÜR' ile onu iyi yerlerde kullanması 'ÖLÇÜSÜ'nde olacaktır...

Sonuç Olarak 'TEFEKKÜR'ün olabilmesi için 'İNSAN'; Akılla herAn 'KENDİ'ni, 'YARADILAN'ı ve her Varlığı 'TANI'mak için çalışıp çabalamalı, 'OLGUNLAŞ'malı, 'DÜNYA'lık nefsanî arzu ve isteklerinden en aza inilmeli, az yemek yemeli, az uyku yanii yeterli 'UYKU' uyumalı, 'VEHİM'den uzak sadece 'ÖZ'üden 'VİCDAN'ından Kendine gelen sese kulak vererek! 'DÜNYA'da başarılı, 'HUZUR'lu, 'MUTLU'! 'AHİRET'te de 'MUTLU' Olunulacağını 'BİL'melidir.!

Buraya kadar Yazdıklarım ve Yazamadıklarımın neticesine varmanın ise yalnızca 'KURAN'ı (Kendindeki, 'ÖZ'ündeki olan Kuran'ı) öngördüğü şekilde 'TEFEKKÜR' etmekle, derinlemesine düşünerek, düzenli ve tertipli çalışarak, araştırma ve incelemeye, herAN 'ZİKR' halinde olunarak 'OL'duğunu çok iyi 'ANLA'malı. ve ona göre bir yaşantı şeklinde 'YAŞAM'a devam edilmelidir..

'BEYİN' jimnastiği.

Hz. Muhammed bir hadisinde şöyle buyurmuştur;

Her devirde beni temsil eden	1 kişi;
Hz. İsa'yı temsil eden	3 kişi;
Hz. Musa'yı temsil eden	7 kişi;
Hz. İbrahim'i temsil eden	40 kişi;
Hz. Adem'i temsil eden	300 kişi vardır..

Demekle neyi anlatmak istemiştir sizce?

Değerli 'DOST'lar; 'SİZ'lerin 'OKU'duklarınızı sindirebilmeniz için.! belli bir 'HAZM' ölçüsüne dikkat ederek, Nasip ölçüsünde bizden 'SIZAN'ları sizlere sunuyorum!. Bu sunumlarda 'OKU'maların nasıl yapıldığı çok önemlidir.. Genelde 'OKU'malar birkaç çeşittir ve 'OKU'nulan Kişinin sunduklarının daha önceden bilindik konulardan 'OL'ması ve hatta o konulara daha önceden bakılması, çalışılması sonucunda 'OKU'nulan herşeyin daha kolay anlaşılmasına neden olabilmektedir.. Bazı sunumlarda da 'SUNU'lanlar tamamen sunan kişinin kendisinden, kendi yaratılış özellikleri, kabiliyeti, yeteneği ve yaşantısı sonucu çıkan sızanlarla ilgili 'OL'duğundan, okuyucular bu seferde okuduktan sonra ancak bunları değerlendirme yoluna gitmektedirler..

Biz.! sizlere şimdiye kadar sadece bizde açığa çıkanları nasip

ölçüsünde dillendirdik ve bunlar daha ziyade hep nasihat şeklindeydi.. Bu nasihatler tabii ki bizdeki 'ARZ'a olan nasihatlerdi ve kişi ortaya çıkardıklarını yaşantıda uyguladığı sürece 'ARZ'dan 'ARŞ'a yükselir yani eski tabirle 'ERER' düşüncesinin hayata geçmiş şekliydi ve dahii yaratılış gayesinin açığa çıkmasıydı.. Bu nedenle 'BİZ'e açılmışların 'SİZ'lerde ilk etapta karşılık 'BUL'amaması gayet normaldir.. 'BİZ'de bu yüzden 'KENDİMİ'zi.! sizlerin daha iyi anlaması için 'GARİB' olarak tanımladık ki bu halkın ağızındaki garib manasından tamamen uzak KURAN'daki anlamıyla 'BİL'inmiyen, Anla-şıl-amıyan anlamındadır.. Herkes ancak 'KENDİ' kabiliyeti, yeteneği, niteliğine göre yaradanını 'ALLAH'ı anlayabilir.. Bundan dolayı da yaratılış amaçlarına göre; İnsanların adeti ve nefesi kadar 'ALLAH'a giden 'YOL'lar vardır.. 'DİN' dediğimiz de zaten 'FITRAT Dinidir..

İnsan 'KENDİ' 'ÖZ'üne yönelmedikçe 'SİR'lara vakıf olamaz. Bununla birlikte yapılan Riyazetlerin, Oruçların, Zikirlerin önemide büyüktür ve Kişinin 'ALEM'lerle olan ilişkisinin en'AZ'a inmesine neden olur.. Kişi 'SEBEB'ler dairesinden (genelde çoğunluk bu sebebler dairesinde kaybolur), kendi ÖZ'üne doğru yönelip Kendi ÖZ'ündeki 'İLİM'leri açığa çıkartırsa ancak 'ALEM'e bu çıkardıkları 'İLİM' ile bakabilir..

'İLİM'de birkaç bölüme ayrılır;
1-Hissi olarak, Beş duyu ile anlaşılın ilim,
2-Kişi olarak Yaratıcıyı, Alemi bilmek için tabiat üzerinden araştırarak, çalışıp çabalama sonucu ortaya çıkan ilim yani çoğunluğun kendi kişisel çabası sonucu elde ettiği ilim.Kısaca Kaderin,kismetin çalışmaya bağlı 'OL'duğu yani İnsana çalışmasın dan başkası verilmez hitabı..Burada sizlere biraz 'KADER'den de bahsedeyim ki yanlış değerlendirilmesin bu konu. Kaderi iki bölümlü anlatacak olursak kısaca; 1.ci olan Kader'i Mutlak (Kaderin kendisi,kısaca Allah'ın kanunları) 2.ci olan ise Kader'i Muğlak(Kişinin kaderini bilemediğinden dolayı herANını değerlendirerek çalışıp çabalaması, gerekli Hallerde ise Allah'ın Kader'inden, Allah'ın Kader'ine geçiş yapması)
3-Başkasından öğrenilmeyen sadece kendinde olan ilim,
4-Aşk ile 'ÖZ'den gelen ilim (ilm-i Ledun)..
5-Bazi kişilerde yaradılışla birlikte yüksek bir 'ENERJİ'de mevcuttur.. Bu yüksek enerjili yaradılmışlar.! kabiliyet ve yeteneklerine göre 'ALEM'de eşyanın tabiatına tesir ederek işler yapabilirler ki (Keramet) buna da 'İLM'i KİMYA'ya vakıf olma denilir..

Sonuç olarak Bizlere düşen görev herAN 'DIŞ'sallıktan (5 Duyu ile hissettiklerimizden),'ÖZ'ümüze 'DOĞRU' yönelenip 'İÇ'selimizdeki bize ait 'ÖZEL'imiz, yaradılış 'SIR'rımızla

'SEVGİ'(Bilgi alışverişi, aktarılması için önemlidir),
'MUHABBET', 'ZİKR', 'DUA' ile 'YAKIN'laşıp ortaya çıkan
'İLİM' ile 'ALEM'i 'SEYR'edebilmemizdir.. Yukarda da
yazdığım gibi herkes kendi kitabını 'OKU'yabilmeli açığa
çıkardıklarını 'YAŞA'yabilmeli kısaca Kendi Fıtratı yaratılışı
üzere ortaya çıkan 'DİN'ini 'YAŞA'yabilmelidir..'ALLAH'a
giden 'YOL' 'YARADILMIŞ'ların sayısındadır. Bir şeyde
anlaşmazlığa düşerseniz çözüm için 'ALLAH'a 'RESUL'une
başvurun. İşte bu benim dosdoğru 'YOL'umdur, ona 'UY'un sizi
'ALLAH' 'YOL'undan parçalayacak 'YOL'lara 'UYMA'yın!!!

Gerçekten biz 'ADEM'oğullarını 'ŞEREF'li kıldık, onlara
karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar 'LUTF'ettik,
onları temiz ve hoş nimetlerle 'RIZIK'landırıdık ve onları
yarattığımız varlıkların bir çoğundan 'ÜSTÜN' kıldık.

Değerli 'DOST'lar.! daha önceki ile son yazdığım yazılarımda
yaradılmış olarak yaratılmışların en şerefli, üstünü,
faziletli, en gelişmiş 'HALİFE' olan 'İNSAN'dan
bahsetmiştim.. İnsan tertemiz bir 'FITRAT' üzeri Dünyaya
gelir..Bu Temiz fıtrat aslında onun 'İÇ'selliğinde saklıdır. Her
kişi biyolojik temele dayalı bir içsellığe sahiptir ve bu 'ÖZ'

hiçbir etkiyle değişmez.. Fakat büyüyüp geliştikçe 'DIŞ'sal enerjiler etkisinden kendini kurtarması ve 'İÇ'selliğe doğru yolculuk yaparak 'ÖZ'ünü, 'İLİM'ini açığa çıkartması zorlaşmaktadır. İnsan dışsal olan herşeyden etkilenir ve yaşamı boyunca bu etkilerle yaşar. Her kişi belli bir amaçla yaratılmıştır. Aslında normal düşünce ile Kendini 'DIŞ'sal geliştirme isteği ile Tasavvuftaki 'İÇ'selliğe yönelerek kendini geliştirme ve 'İLİM'ini artırma 'İSTEK' olarak aynıdır lakin yöneliş farklıdır. 'DIŞ'sal etkilerin etkisinde kendini geliştirmiş bir insanda güzel ahlaklı, iyiliksever, Dürüst ve Doğru kişi olabilir.. Tasavvuf çalışmalarında 'İÇ'selliğinle muhatap olanlarda da.. Anlamanız gereken şey İnsan Kişilikten ibaret değildir.. Kişi ancak 'ÖZ'ünle 'BİR' olunca, 'DIŞ'sal tüm etkilerden sıyrıldıkça, 'HÜR' olabilir ve 'ALEM'i 'SEYR' haline geçebilir..

İnsan herAN değişiklik gösteren bir oluşum içindedir ve Dünyaya geldiği haliyle sabit kalan bir varlık değildir. Tasavvufi anlamda Boyutlar itibariyle 'NEFS', 'KALB', ve 'RUH' boyutundan söz edilmektedir ve Ahiret denilen boyut için Ruh sonsuz sınırsız 'ÖZ'dür.. Nefs ise terbiye edilesi, kontrol altına mutlaka alınması gereken, insanlık için her türlü kötülüğün ana kaynağıdır..İnsan ancak Nefsini arındırırsa yücelir.. Kalb ise mana olarak bilinmeyenleri Bilen, anlayan

'RUHSAL' bir varlıktır..

İnsanı birde yaratılışlarına göre çeşitlendirmekte mümkündür ve 4 çeşittir;

1.ci çeşit insan türü 'ASİ'(Şaki) olanlardır.. Bunlar hem Asi hem Hissiz hemde Duygusuz kişilerdir. İnsanlık için hiç bir 'HAYR'ları yoktur..Nerede bir kötülük varsa oraya Doğru daha küçük yaşlarından itibaren koşarlar..120.ci gün RUH'un gelişi tabirinde ki 'O' an etkilerinden iyi etki alamamış nasipsiz kişilerdir..Yaratılış amaçlarına uygun Azap,Gazab ve Felaket bunların herAN ki özellikleridir..Ayette de Biz 'İNSAN'lardan birçoğunu 'CEHENNEM' için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavrayamazlar.! gözleri vardır, onlarla göremezler.! kulakları vardır, onlarla işitemezler.! İşte onlar hayvanlar gibidir.! hatta daha da şaşkıncırlar da anlatılmak istenildiği gibi..

2.ci çeşit insan türü 'KALB'siz ('Kör'Münafık) olanlardır.. Bunlarda kabiliyet olarak hatiplik, güzel konuşma vardır ama sadece dillerindedir.. Konuştuklarını etkileme, edebi sözleri ile kandırmaları bu kişiler için kolaydır.. İnsan çeşitleri arasında Münafıklık alametleri olanların anlaşılması en zor kişilerdir..Buldukları ortama hemen ayak uydurma kabiliyetleri vardır.. Konuşmaları ile aldatmayacağı kişi yok gibidir.. İman edenlerle karşılaştıkları zaman İman ettik

derler.. Şeytanlarıyla baş başa kalınca ise Biz sizinle beraberiz, ancak biz İman edenleri alaya almaktayız derler. Bunları ancak Manevi olarak 'KALP' gözü açık kişiler anlayabilir ve onlardan uzak durulması için uyarabilirler..

3.cü çeşit insan türü 'KALB'li(Kalb Gözü Açık,'Veli')olanlardır..Kendi 'HALL'erinde olması ilk göze çarpan özelliklerdendir.. HerAn 'KALB'en 'ZİKR' halindedirler.. Kimseyle hiç konuşmadıkları için saklı kalırlar.. Genellikle susmayı tercih ederler.. Bunlar en iyi 'DOST' 'SİR'dağ kişilerdir.. Herkes için hep 'HAYR' isterler.. Ayette bu kişiler hakkında; Onlar ki ayakta, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki: Rabbimiz! Sen bunu boşa yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateşin azabından koru.. diye herAN her yerde 'ZİKR'ederler..

4.cü çeşit insan türü 'SAF',Temiz,'ALLAH'ın sisteminin 'SİR'larına erişmiş nadir kişilerdendir.. Yaradılışlarında 'HADİ' ismi özelliği açık olarak Dünyaya gelmişlerdir.. Konuştuklarını etkileyebilme Güçleri vardır. Bunlar Doğduklarından itibaren, büyümeye başladıklarında yani çocukluk yaşlarında bile fark edilirler.. Keskin bakışları vardır.. Akıllı, zeki, kabiliyetli, Doğru, Dürüst, Basiret Gözü açık

dirayetli ve açık sözlü kişilerdir.. Muhabbetlerinde güzel üslub kullanırlar.. 'ALİM' sınıfındadırlar.. Her yerde 'SEVİLİP' 'SAYILIR'lar..

Buraya kadar yazdıklarımdan da anlaşılacağı gibi Kuran'da 'YARADILMIŞ'ların en 'ŞEREFLİ'si (eşref-i mahlukat) olarak belirtilen 'İNSAN'ın 'OL'duğu söylenirken aynı zamanda da eğer 'SÖZ' dinlemez ve 'AKIL'larını kullanamazlarsa 'İNSAN'arın en alçak ve kıymetsizi, en rezili (erzel-i mahlukat) olarak! 'HAYVAN'! gibi hatta daha da aşağılık olduklarının çeşitli defalarca söylenmiş olduğudur..

Fe men ya'mel 'MİSKAL'-e 'ZERRE'tin 'HAYR'en yereh !!!

Kim zerre kadar Hayr yaparsa karşılığını görür !!!

Değerli 'DOST'lar.! Yukarıda yazdığım Zilzal/7 olan bu ayeti dikkatlice 'OKU'manız ve üzerinde sorgulanılması gerekenleri sorgulamanız önemlidir. Şu içerisinde bulunduğumuz 'AY' itibariyle İnsan'lar 'Hayr'da yarış içinde 'OL'abilirler.. Kişinin öncelikle yaptığı, yapacağı 'Hayr'ın 'DIŞ'sal mı, 'İÇ'sel mi olduğunu sorgulaması gerekir. Her kim bu ayete muhatap olmuşsa artık zerre kadar yapacaklarını 'YAŞAM'ı içinde 'Hayr' için karşılıksız yapar. Sizler şimdiye kadar 'Hayr'ı hiç

sorgulamadan yapmıştınız. Bunu 'OKU'duktan sonra artık anlarsınız ki 'Dış'sal olarakta, 'İç'sel olarakta 'Hayr' olunuyormuş diye..

'ZİLZAL' sarsıntı, Deprem demektir.. Depremler sadece yeryüzünde sarsıntı olarak ortaya çıkar ve yıkımlar yaparlar. 'GÖR'ünen 'O' dur ki 'Dış'sal olarak kişi anlayamazsa 'Hayr'ı kendisinde 'Şer' olarak ortaya çıkar. Bu boyut içindir..

'DIŞ'sal olan 'Hayr' öncelikle 'NEFİS' için olur ki 'NEFS'ani olan 'HAYR' ise kişiye bir şey kazandırmaz.. Onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler 'UYARI'sı öyle bir anlamlıdır ki 'KİŞİ' anlayamaz bile bu boyut itibarıyla.. 'O' sadece Hayr yaptığını 'ZAN'eder.. Oysa kişi 'DIŞ'sal olarak yaptığı her 'HAYR'ı sadece karşılıksız, beklentisiz, gizli bir şekilde yaparsa zaten karşılığı yine kendisine 'ÖZ'üne dönerki, İçine, Özüne, Ruhuna, Gönlüne, Mutluluk, Huzur gelir ve öyle bir sarsılır ki kişi, onu hisseder.. Fakat Benliği, Egosu ve Nefsinden dolayı 'Hayr'larını anlatarak yaptığında ise.! dedi-kodu'sunun karşılığını bu boyutta 'NAM', 'ŞÖHRET', 'İTİBAR' olarak geri alır, bu da 'O' kişiye bir şey kazandırmaz.. Kişiye gelen her iyilik Allah'tan, kötülükte de kendisinden dir..

'İÇ'e olan yönelmeyle ortaya çıkan 'HAYR' ise daha farklı bir durumdur. 'İhlas'lı 'Konsantrasyon'lu, 'SEVGİ' ile yapılan 'MUHABBET'li 'İÇ'e yönelik durumunda 'O' An Kişide 'Frekans Dalga Boyları' yani Gama dalgaları açığa çıkararak 'AKTİF'leşir.. Bu Aktifleşme esnasında Kişi değişik 'HALL'ere girer, her Zerresi, her Hücresi sanki deprem oluyormuş gibi sarsılır ve bir enerjinin açığa çıkması 'O' An kaçınılmaz olur.. Bu enerji de her 'HÜCRE'de hissedilir ve yaşanılır ve bu enerjiyi içe aktarabilenler 'ÖZ'lerinde her 'ZERRE'ye ulaşırlar.. Yine Kendilerine 'HAYR'lı olarak geri döner.. Artık 'HAYR' 'İÇ'sel olarak her 'ZERRE'de açığa çıkar!.. Böylece her 'ZERRE'ye nüfus etmiş olan 'HAYR' Kişiyi Farklı Farklı boyutlara taşır.. Sonuç olarak kısaca 'Fe men ya'mel 'MİSKAL'-e 'ZERRE'tin 'HAYR'en yereh' ayetiyle 'HALL' yaşayan Kişi artık her zerresinde, her hücresinde açığa çıkanla Boyutlar arası geçiş yapabilir, Mekansallıktan kurtulur. Önemli olan kişinin içe yönelişteki yaşadığı 'DEPREM'lerdir ki enerjinin açığa çıkması sonucunda sarsıntılar ile yine Kendinde olan çürüklerin(yanlış düşüncelerin) yıkılması gerekir.. Bunun içindir ki bu boyutta iken 'DIŞ'salda yaşanan Depremin açığa çıkardığı sarsıntı ile Açığa çıkan enerjinin kullanılması ile 'İÇ'sel yükselişin her zerrede ortaya çıkışı ana düşünce 'OL'malıdır.. Zilzal Suresindeki bu ayetin anlamı bize göre

kişiyeye 'HALL' yaşatmaktadır ve bu ayetin anlamı üzerinde derin derin düşünülmesi gerekir..

Mekansallıktan kurtulan Kişi Artık her 'ZERRE'de 'ALLAH'ın Vechini görür. 'TAPINMAK'tan kurtulup, Aşk, Sevgi, Muhabbet ile Mutlu bir yaşama geçer.. Düşünülen, ol denilen, yaşanılan ne varsa her şey 'HAYR' olur, yine 'ZERRE'de açığa çıkar. Tersisi ise tabii ki 'ŞER' olur, anlaşılamadığı için sıkıntı verir, huzursuz eder, mutsuz eder..

Sonuç olarak bu ayetin 'ZİLZAL' (zelzele, Deprem) suresinde geçmesi düşündürücüdür. Bizler 'HAYR' deyince hep 'DIŞ'sal olanları algılamışız, karşılık bekler gibi yapılan 'HAYR'dan karşılık beklemişiz.. Bizim 'ANLA'yışımıza göre amaç 'İÇ'sel olan 'HAYR' ile 'ZERRE'de açığa çıkartmak için 'DIŞ'sallığın (Fravunluğun veya tersi Tanrıya tapınmanın, onu menun etmenin, mekanlılığın vs.vs..) karşıtı 'İÇ'sel (Sınırsızlığın,mutluluğun,Allahın Vechinin seyredildiği,Aşk, vs vs..) 'ÖZ'e yönelik ve her 'ZERRE'ye yönelik ile her 'ZERRE'de 'ALLAH'ın 'VECHİ'ni 'GÖR'ür hale gelmektir.. İyi anlaşıla, üzerinde durula! 'ALLAH'ım.! Beni iyilik yaptığında 'SEVİNEN', 'KÖTÜ'lük yaptığında ise hemen 'HATA'sını anlayıp 'TÖVBE' eden 'KUL'larından eyle!

'YERYÜZÜ'nde ve kendi 'BEN'liklerinizde meydana gelen hiçbir 'MUSİBET' yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir 'KİTAP'ta belirlenmiş olmasın. Bu, 'ALLAH' için çok kolaydır..(Hadid/22)

Değerli 'DOST'lar bugün sizlere 'KADER' ve 'KAZA' ile ilgili bizde açığa çıkanları anlaşılır şekilde yazmaya çalışacağım.. Öncelikle 'AMENTÜ' de bildirilen 'İMAN'ın şartlarından biri olan 'KADER'e 'İMAN'ı anlamak ve yaşamak önemlidir.

'KADER' kelime anlamı itibariyle bir şeyi ölçü, denge, düzen ve plan dahilinde miktara göre yapma anlamındadır.. Bizi ilgilendiren yanı ise 'MANA' açısından yazacak olursak 'KADER' 'ALLAH'ın zaman mekan kavramı olmadan 'İLİM'indeki sonsuz 'MANA'larının 'SEYR'edilir hale gelmesi için!. belli bir ölçü, denge, düzen, plan dahilinde düzenlemesine(Ana Sistemine) denir... Allah ol der 'OL'ur ve her'AN' ayrı bir 'ŞAN'dadır.. 'O'!! 'ZAMAN ve MEKAN'dan münezzehtir.. Çünkü Zaman ve Mekan yaratılmış olup, 'Allah' ise 'YARADAN'dır.. 'ALLAH' İlmi'nde 'Seyr'etmeyi sistemli bir Plan dahilinde dilemiş ve 'OL demesiyle 'O'An herşey 'OL'up bitmiştir. Bunu anlamak öncelikle önemlidir..

'KAZA' ise yine kelime anlamıyla hükmetmek, meydana getirmek anlamındadır.. Bu durumda 'MANA' açısından baktığımızda Nasılki 'Kader' ALLAH'ın İlmindeki Manaları Seyretmesi için belli bir ölçü, Sistem, plan, denge içerisindeki düzenlemesiydi, 'KAZA' ise 'ALLAH'ın bu Kader'deki düzenlemeleri meydana getirmesi, Hükmetmesi, 'SEYR'etmesidir..

Şimdi düşünmemiz gereken bir önemli hitab da 'Allah Ademi Kendi Sureti yani ismi özellikleri üzeri yarattı' üzerine yoğunlaşmaktır. Çünkü 'İNSAN' yaratılış 'OL'arak 'ALLAH'ın Esmâ' terkibinden 'OL'uştugu için İnsan'da olan Tüm özellikler 'RABB'ine aittir.. Kişi 'OL'arak 'KENDİ'ndeki 'RABB'i 'TANI'mak gereklidir. Daha önceki bir yazımda İNANÇ-İMAN bütünleşmesi ile kendi hakikati olan 'ALLAH' ismi özelliklerinin.! 'KENDİ'ndeki 'VARLIĞI' 'OL'uşturduğunu 'ANLA'tmış ve 'İMAN'ın şartlarının sadece dil ile değil 'YAŞAYARAK' olduğunu söylemiştim.. Devamında ise Kişi Kendini Tanımaya başladığında önce 'RABB'ini ve dolayısıyla 'ALEM'lerin 'RABB'i olan 'ALLAH'ı bilerek 'Allaha İman' eder hale geldiğini, nasibi ölçüsünde 'KENDİ'ndeki 'ESMA İSİM'lerinin 'KUVVE'lerinin her birisinin her 'AN' açığa çıkışı ile 'MELEK'lerin varlığına vakıf olmasına ve 'Meleklerle

İman'ının gerçekleşmesine, Akabinde 'KENDİ'ndeki varlığın 'HAKİKAT'ini anlamış olarakta 'KENDİ' yoktur 'O' vardır sadece gerçekliği ile 'KURAN' 'SIR'larının açığa çıkmasına, 'OKU'nası hale gelmesine, dolayısıyla 'KURAN'ın sırları açığa çıkıp okunup anlamaya başlanıldığında 'ÖLÜM ÖTESİ'ni Yaşayarak Yani Ölmeden Önce Ölmekle 'KADER'i dahilinde yaradılış amacına uygun bir yaşam ile 'KUL'luğuna devam edebilirliğini yazmıştım.

'KADER'i dahilinde yaradılış amacına uygun 'KUL'luk bilinci ise; 'DIŞ'sal olarak beş duyu ile algılanılan sınırlı bir düzenden, 'BEN' düşüncesinden, her istediğimi 'BEN' yaparım düşüncesinden sıyrılarak, 'ÖZ'de 'İnanç-İman' birleşmesi sonucu 'TEK' varlık olan istediğini istediği gibi 'İRADE' eden 'ALLAH'ın varlığı 'OL'duğunun 'ANLA'sılmasıdır.. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir ayetindeki anlam ile de 'ALLAH'ı 'ÖZ'ünde 'VEKİL' tutmaktır.. Allah Vekil!. FESUPHANALLAH!. (Allah her türlü beşeri vasıf ve noksanlıktan uzaktır).

Bu yukarıda 'ANLA'tmaya çalıştığım 'HALL'er.! 'KİŞİ'nin 'ÖZ'ünde 'BOYUT' itibariyle YAŞA'nması ve 'İnanç-İman' birleşmesi sonucu 'KENDİ'ndeki varlığın 'HAKİKAT'ini anlamış olarak 'BEN' yokum sadece 'O' vardır gerçekliği ile ortaya çıktığında artık ! 'KİŞİ' 'O' 'YAŞA'nılan 'BOYUT'un

kendi 'ALGILA'ma sistemiyle varlığına devam eder.. ŞuAN yaşanan bu 'ALEM', bu Boyut ise kendi algılamasından dolayı ortadan kalkmaz.. TEDBİR' aldım 'TAKDİR'dendir Diye..! 'SEYR'eyledim 'TAKDİR'i mi, 'İMAN' ettim 'KADER'ime, 'BAĞIŞ'ım bir 'SÖZ'dür, 'AZAB'ım bir 'SÖZ'.. 'BEN DİLEDİĞİMİ YAPARIM'!.Diyene.! HU! olarak bizden sızanlardan yazdığım sadece 'ALLAH VEKİL' düşüncesinin açığa çıkışından başkası değildir.. 'ALLAH'ı Vekil tutarak her 'OLAY'da 'TEDBİR'imi almış olmam sadece Allah'ın 'TAKDİRİ' ile 'OL'duğunu ve 'DIŞ'salıktan yani dışardaki 'TANRI'lardan medet 'UMMAMA'yı 'İDRAK' ederek 'GÖR'memden dolayıdır..

İyi anlaşılmalıdır ki 'KUL' sorumluluk doğuran 'FİİL'leri sadece 'İRÂDE' edendir, kesinlikle 'YARADAN' değildir.. 'TEK' yaradan vardır 'O' da 'ALLAH'dır.. Fakat Kişi 'Dış'sal 'Ben'likli 'Nefs'ani olarak yaşayıp ortaya çıkardığı 'FİİL'lerinden dolayı 'Hakikat'inden uzaklaşırsa.! dışındakilerden 'Medet' umar hale gelir, alıştığı, yaşadığı Sistem, Dünyası, artık onun için önemli olur.. Her şeyin en iyisini yapmaya, yaşamaya gayret eder sadece bu Dünya, bu boyut için.. 'İÇ'selliğine doğru 'YOL' olarak 'ÖZ'ünle Muhatap ve Muhabbet içerisinde olamadığı sürece de, kesinlikle 'ALLAH'a 'YAKIN' olamaz.. Bu durumda da zaten 'KADER'e 'İMAN'

hiçbir zaman anlayılamıyacak demektir.. Böylece Kişi Nefsinden çıkan Fiillerle bazen Mutlu bazen Mutsuz sadece bu Boyutta, bu Dünya da bırakacakları peşinde meşgul olarak vaktini doldurup geçip gider..

Biz,Kuran'dan 'MÜMİN'lere 'ŞİFA' ve 'RAHMED' olan 'AYET'ler indiririz. İMAN etmeyen 'ZALİM'lerin ise yalnızca ziyanını artırır.(İsra / 82)

Değerli 'Dost'lar bu yazımda da 'İNSAN' bedenine sağlığına iyi gelecek önemli gördüğüm bazı bitkilerden bahsedeceğim..

'KURAN'da İnsan 17/18 de Zencefilden (Zingiber officinale) bahsedilmiş ve bunun Cennet içeceği 'SELSEBİL' olduğu müjdesi verilmiştir.. Faydaları sayılamıyacak kadar fazladır.. Enfeksiyonlara karşı, Mide bulantısı, Sindirim sistemi ve Bağırsak problemlerinde, Kas ağrısı, Kolesterol düşürücü olarak, Unutkanlığa ve Kansere karşı, Kalb ve Solunum, Nefes Darlığı Problemlerinde, Kadınların Regl dönemi ağrılarını hafifletmeye, Bağışıklık sistemini güçlendirici, Alzheimer hastalığındaki Riski azaltıcı gibi etkilere sahiptir..

Zerdeçalın (Curcuma Longa) Faydaları; Romatizma, osteoartrit ve Romatoid Artrit için, Kemik ve diz rahatsızlıklarında, Kolesterol'ün dengelenmesinde, Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasında, İltihap önleyici ve giderilmesinde, Obezite'nin önlenmesinde, Şişkinliğin giderilmesinde (gaz ve idrar), Kilonun verilmesinde, Kan dolaşımının hızlandırılarak vücut ısısının korunmasında, Hafızanın güçlendirilerek unutkanlık ve Alzheimer'ın önlenmesinde, Beyin fonksiyonlarının geliştirilmesinde, Akciğer kanseri, Gırtlak kanseri, Beyin tümörü, Karaciğer kanseri, Deri kanseri, Mide kanseri, Baş-Boyun kanserleri, Pankreas kanseri, Prostat kanseri, Kolon kanseri, Meme kanseri gibi olan kanser türleri ile mücadele edilmesinde, Lösemi, Lenfoma, Behçet ve Sedef hastalığında, Mide ülseri, Katarakt, Bağışıklık sistemi güçlendiricisi, Hepatitler, Felç, Akciğer fibrozu, Alerjik reaksiyonlarda kullanılan en etkili ve en Doğal yöntemlerden birisidir...

Akgünlük (Boswellia serrata) Hindistan'da yetişen Akgünlük ağacından elde edilen bir Reçinedir.. Faydaları; Astım, Romatoid Artrit, Ülseratif Kolit, Bursit, Gut, Bel Ağrıları, Miyozit, Fibromiyali hastalıklarının tedavisinde, Prostat, Mesane, Rahim, Kolon ve Kemik İliği Kanselerinde, Kötü huylu Hücrelerin azaltılmasında kullanılır. Hz. Ali, kendisinde

unutkanlıktan şikayetçi olan birisine Lüban (Akgünlük) kullanmalısını söylemiştir.. Çünkü o kalbi cesaretlendirir, unutkanlığı giderir demiştir...

Kırmızı Üzüm Çekirdeğinin faydaları; Kan Şekerinin Kontrolünü Sağlar, Beyin İşlevlerini Geliştirir, Saçı kuvvetlendirir, Cildi güzelleştirir, Antioksidan Özelliği fazladır, Kan dolaşımını hızlandırır, Kalp Sağlığına İyi gelir, Kanserin Önlenmesine Destek Olur, İltihaplanma ve Enfeksiyonu tedavi edici özelliği vardır, Kilo Vermeye Yardımcı Olur, Pıhtılaşmanın önüne geçer

Kırmızı Pancar'ın faydaları; Bağışıklığı Kuvvetlendirir, Kan Basıncını dengeler, Saç dökülmesi, Sedef, Egzama, Ürtiker, Kurdeşen ve Karaciğer hastalıkları ile vücutta Kaşıntının Önlenmesinde faydalıdır, Tansiyon düşürür, Demir eksikliğine faydalıdır, Bağırsak hareketlerini hızlandırarak, sindirim sistemini düzenler, Spermi çoğaltıcı özellikleri vardır..

Aynı Safa bitkisinin faydaları; Kansere karşı, Behçet hastalığı, Damar İltihabı Fistül, Varis Damarları gibi durumlarda, Karaciğer hastalıklarında (Hepatit B-C), Rahim ve böbrek iltihapları, Ameliyat yaraları ve Enfeksiyonları, iltihap giderici, Antibakteriyel özelliği ile tedavi edici, Vücuttaki Toksinleri atıcı özelliği, Menopozun etkilerinin azaltılmasında,

Ayak Mantarları ve Kan Çıbanında, Pigment ve İhtiyarlık Lekelerinde etkilidir.

Çörek Otu Tohumunun faydaları; Öksürüğe iyi gelir, Akciğer Kanserinde, Alerji durumunda, Meme, Böbrek, Karaciğer Rahatsızlıklarına, Cilt ve Prostat Kanserine karşı, Tansiyon düşürücü, Hazımı kolaylaştırıcı, İdrar söktürücü, Grip tedavisi için, Baş ağrısını hafifletmek için, Romatizmal Hastalıklarda, Adet Rahatsızlıklarını hafifletici, Yaraların çabuk iyileşmesini ve Hücrelerin Yenilenmesini hızlandırıcı etkileri vardır.

Nattokinase yüzyıllardır yenilen bir Japon Yemeğidir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. İsteyen araştırıp kendisine yararlı bulursa hap şeklinde piyasada olanlardan kullanabilir. Kan inceltici ilaç kullananlar bunu birlikte kullanamazlar.. Zengin K2 Vitamini içeriği ile NATTOKİNASE, GDO'lu olmayan Soya Fasulyesi'nden fermante edilir. Soya Fasulyesindeki özel bir 'BAKTERİ'nin varlığı yüzünden oluşan Enzim'i ile Osteoporoz'a yakalanma riskinin yüksek olduğu kişilerde, hastalığın oluşumunu engelleyebilir. Vücudun kan pıhtılaşması ile doğal savaşıma becerisini arttırır ve Tansiyon'u düşürür.. K2 Vitamini eksikliğinde, KALSİYUM kanda kalır ve Arter Damarlarında depolanmak zorunda kalır. Bu yüzden K2 Vitamini, hem Kemikler hem de Arterler için önemli bir besindir.

Maca (*Lepidium meyenii*) kökünün Faydaları; Aşırı yorgunluk, Bitkinlik ve Halsizliğe karşı enerji, Fiziksel ve Zihinsel dinginlik hissi, Kuvvet verici, dayanıklılık, Sportif performansı artırıcı, Strese karşı, Erkek ve Kadınlarda cinsel istek ve arzuyu arttırıcı, Menopoz semptomlarına karşı yardımcı, her iki cinste de doğal hormon dengeleyici etkisi olarak sayabiliriz.. Maca Kökünün Hap şeklinde üç çeşidi vardır: 1-Sarı, 2- Kırmızı, 3-Siyah. Siz araştırıp kendinize uygun olanı seçebilirsiniz.

Hyaluronic Asidin faydaları; Ciltteki kırışıklıkları önleyici ve Cildi içten dışa doğru Nemlendirici özelliği vardır. Dizde bulunan eklemlerin Esnekliğinin kolaylaşması gereken kişilerde, Eklemleri yumuşatıcı bir etki sağlar.. Orta yaştaki Kadın ve Erkeklerde Yaşlanmanın ilk belirtileri ile beraber kullanılmalıdır..

40'lı yaşlardan sonra Senede bir kere Tam Kan testi yaptırmak önemli ve çıkacak 'SONUÇ'ları okumak ondan daha önemlidir. Bu 'OKU'ma sonucunda çıkan Test verileri önceden önlenebilecek hastalıklar açısından çok gereklidir. Hormon testleri, Kanser ile ilgili Testler, Bağırsak, Mide, Karaciğer, Safra ve Şeker ile ilgili Testler ile kadınlarda 40'lı yaşlardan sonra Mamografi çektilmesi ivedilikle tavsiye edilir. Kan tahlilindeki Fibrinojenin (kandaki pıhtılaşma) yüksekliğinin

anlaşılması, Felç, İnme'nin önlenmesi açısından önemlidir.. Önceden tedbir alınabilir.. Kandaki yüksek pıhtılaşmayı Nattokinase kullanımı normale getirilebilecektir.. Her gün yemeklerin içine katılacak bir iki Çorba kaşığı sirke de sağlığınıza önemli katkılar sağlayacaktır.

**'SİZ'ler 'İNAN'madıkça 'CENNET'e giremezsiniz,
'BİR'birinizi 'SEV'medikçe 'İMAN' etmiş olmazsınız!**

Değerli Dostlar, Bu yaşadığımız Boyut itibariyle 'GÜN'ler çabuk geçti ve bizler bu 'RAMAZAN'la başladığımız yazılarımız ile Ramazan'ın son günü olan 'AREFE'ye bir 'AN'da ulaşmış bulunduk.. Elhamdulillah.. ve böylece 'ANLA'dık ki 'BAYRAM' geliyor(yarin) nasipse.. Peygamberimiz.! Günlerin en Faziletlisi, en 'HAYR'lısı, 'AREFE' günü yapılan 'DUA'dır demişler ve bugün yapılan 'DUA'ların hızlı bir şekilde 'AN'ında 'KABUL' olacağını bizlere Uyarı şeklinde bildirmişlerdir.. Bizlere de düşen muhakkak bu Uyarıyı dikkate almak ve bugünü, her 'AN'ı değerlendirmeye çalışmak olacaktır..

Zaten Ramazan'ın ilk Gününden itibaren, bu yazıya kadar yazdıklarım, birbirini tamamlar şeklinde olup, Konuları

itibariyle 'SEVGİ', 'AŞK', 'MUHABBET' ile 'DUA'nın 'DIŞ'sal değil, 'İÇ'sel 'ÖZ' ile 'O' 'AN' dillenip 'O' 'AN' açığa çıkmasının değişik versiyonları ile anlatımlarıydı..

'ALLAH Ademi(İnsan'ı) Kendi Sureti yani Esmâ (ismi) özellikleri üzeri yarattı', hitabının açılımını, 'YARADILMIŞ' 'OL'an 'HALİFE' özellikli 'İNSAN' hakkında, İnsan-Beyin-Ruh-Beden-Sağlık ilişkileri ile Huzurlu, Mutlu bir 'YAŞAM' hakkında kısa kısa açıklamalarla izah etmemdir..

Bizim 'AREFE' günü 'DUA'mız 'O'dur ki; Her Yaradılmış Halife özellikli 'İNSAN' ın, Dışsallıktan kendini kurtarıp, Nefs mücadelesi vererek, 'KİŞİ' bazında 'ÖZ'ünle 'MUHABBET' edebilmesi ve böylece 'ÖZ'ünde karşılık olarak 'MUHATAP' bulması ve sonucunda da, Kendisine verilmiş Özelliklerin farklı, farklı açılımlarının, 'KENDİ'de açığa çıkarılmasının dillendirilmiş 'OL'masının sonucunu 'YAŞA'masıdır.. Dedi-Kodudan (Nereden, kimden her ne şekilde olursa olsun, Bize ulaşan dedikodunun Bizden uzak olması), Riyadan, Gösterişten, Böhürlenmekten, 'BEN'likten, Gaflete düşmekten (Esasen 'Gaflet'te olmak ne yaptığını bilmemek sonucu pişmanlık yaşanmasına neden olur. Gaflette olan ne dünya ne de ahiret için zevk alamaz. Dünya nimetleri ile boş vakit harcar, ahiret içinde yapılması gerekenleri yani ibadetleri kulluğu için değil, ibadetleri 'Taptığı' için yaptığından 'Allah'tan Gaflete

düŒer.Kalbin Allah'tan Gafil kalması ise bir Kul için Bela ve musibetlerin en büyüğüdür), 'DÜNYA'ya meyletmekten uzaklaşarak!!! her'AN' 'MUTLU' olarak, 'BAYRAM'ı 'YAŞA'maktır.. Bugün'ünüz Aydın, Sağlıklı, Huzurlu, Mutlu, Neşeli ve tüm 'DUA'larınız DOST-DOĞRU, Muhabbetli olsun..

Her'AN' bu şekilde Muhabbet'le, 'DUA' ile geçirilen bir 'YAŞAM' her 'KİŞİ'ye gereklidir.. Her'AN'ı yaşayan ve her 'AN'da 'DUA' edebilen kişi için 'Ne' bu Boyutta 'Ne'de öteki boyutta zaten 'SIKINTI' yoktur.. Bu durumda kişide 'Ne' eski 'Ne' yeni, 'Ne' geçmiş 'Ne' gelecek ile ilgili kaygı ve düşünce oluşmaz. 'AN' içinde 'ÖZ'ünle muhatap ve 'ÖZ'ünden gelen 'AŞK' ile dile düşen Muhabbet ile bir 'BİR'liktelik oluşur 'BEDEN' bir olur.. Makro Beden, Minyatür Mikro beden Boyutuyla artık 'BEDEN'sellik ortadan kalkar. 'O' An için ne dillendirilmişse 'ÖZ'den gelen kuvve ile 'O' oluşur.

'ALLAH' Aşk ehli olabilmeyi, her 'AN'ı değerlendirebilmeyi, DOST-DOĞRU olabilmeyi, 'ZAN'dan 'HAYAL'lenden,

'VEHİM'lerden uzak kalabilmeyi nasip etsin. 'DUA' her kapıyı açar. 'ALLAH' şimdiden yapacağınız ve şimdiye kadar yapmış olduğunuz 'DUA'ları indinde kabul buyursun.. Âmin

Bugün Milyonlarca günahkar 'KUL'ların 'GÜNAH'larından kurtulma(arınma) ümidiyle 'DUA' yapacak olması, 'SEV'inci, Mutluluğu ile bugünü değerlendirmesi ve aynı 'AN'larda belirli istikamete yönelmeleri akabinde 'BAYRAM'ı yaşıyacak olmaları aşikardır.. Ne mutlu 'O' Kişilere ki günahlarından arınmak için bugüne ulaşıpta 'DUA' edebilenlere.. Daha Bayrama ulaşmadan Bayramı yaşayanlara.

Son olarakta uyarım; kim kiminle hangi durumda iseniz herşeyi bir kenara bırakıp 'SEVGİ' ile birbirinizle Muhabbet edin, 'İKRAM'da bulunun. Birlik şuuru ancak herkesi kucaklayarak olur. Muhabbet edin ki Muhatap bulasınız. Ayrım yapmayın, kırıgın olduğunuz kişiler varsa, kim önce davranır Muhabbeti başlatırsa o daha önce 'CENNET'e gider müjdesi ile sizler 'BİR'birinizle karşılıklı 'MUHABBET'li - 'MUHATAP'lı olun. Mübarek 'RAMAZAN BAYRAM'ı hepimize Mübarek 'OL'sun...
